



ZALİMLERE “ÖMER” TOKATI

ÖMER B. HATTAB İSLAM İLE ŞEREFLENDİ.

Darü'l Erkam'dan yükselen tekbir sesleri Mekke'yi inletti. Müslümanlar topluca Kabe'ye yürüdü. Ömer bin Hattab'ın Müslüman oluşu akıllara Allah Rasulü'nün duasını getirdi. Dar'un Nedve Ömer'i kaybetmenin şokunu yaşıyor.



Mekke'de İslam hız kesmeden yayılıyor. Müslümanların sayısındaki artış kafirleri şoka uğrattı. Dar'un Nedve İslamiyetin giderek arttığını, İslam'ın Mekke'nin güçlü isimleri arasında da yayılmaya başlamasından korkuyor. Hamza bin Abdülmuttalib'in müslüman oluşunun yankıları devam ederken Mekke bu kez de Ömer b. Hattab'ın İslam'a girişiyle sarsıldı. Ömer'in müslüman oluşu ile birlikte müslümanlar sokaklara döküldü. Ömer ile birlikte Kabe'de ilk defa topluca ve açıktan namaz kılındı. Devamı 3. sayfada...

ÖMER SADECE SİYER GAZETESİ'NE KONUŞTU

İslam'ın karşısında Dar'un Nedve'nin yanında olan Ömer b. Hattab nasıl müslüman oldu?

Ömer'i İslam'a taşıyan süreçte neler yaşandı?

Dar'un Nedve'nin bundan sonraki tutumu ne olacak?

Ömer'in müslüman oluşu Mekke'deki dengeleri nasıl değiştirecek?

Merak edilen tüm cevaplar bu haberde...

PERSLER KUDÜS'E GİRDİ! BİZANS ORDUSU PERİŞAN

Antakya'da aldıkları büyük zafer sonucunda bölgede gücünü keskinleştiren Persler yerel Yahudilerin de destekleriyle büyük bir direnişle karşılaşmadan Kudüs'e girdi. Kudüs'ün işgali bütün Hristiyan aleminde ve bölgede büyük yankı uyandırdı.

Sayısız ve güçlü bir halde bulunan Pers ordusu durdurulamaz gözüküyordu. Pers ordusu, bölgedeki Hristiyanların son sığınak noktası olan Kudüs'ü ele geçirmesiyle birlikte şehirde büyük bir katliam yaptı. Ayrıca kutsal mezar kilisesi de dahil olmak üzere Hristiyanlar için önemli olan bazı kiliselerin de yakıldığı gelen haberler arasında. Hz. İsa'nın üzerine çakıldığına inanılan kutsal haç Persler tarafından ele geçirildi ve İran'a götürüldü.

Devamı 3. sayfada...



ÜMMÜ ZER

ÖMER! KUR'AN'LA GELEN İMAN

Süreç yavaşta olsa İslamiyet'le şereflenenlerin sayısı gün geçtikçe artıyor. Hamza b. Abdülmuttalib'in arkasından Ömer b. Hattab'ın da Müslüman olması baskının hakim olduğu Mekke'de Müslümanların ibadetlerini özgürce gerçekleştirmelerinde bir nebze ferahlık sağladı. Öte yandan Ömer'in müslüman oluşu Darun Nedve için de büyük bir şok oldu. Aslında kimse bunu beklemiyordu.

Geçtiğimiz gün Kabe'de Habeşistan'dan geri dönen muhacirlerden Amir b. Rabia ile karşılaşmıştık. Ömer'in müslüman olması üzerine konuşuyorduk. Amir'in Ömer ile çok eskilere varan bir dostluğu vardı.

Amir ve ailesi müslüman olunca ilişkileri zayıflasa da eski arkadaşının herkesi şaşırtan hidayeti ile ilgili Amir'in söyleyeceklerini merak ediyordum. Amir herkesin aksine bu habere çok da şaşırmadığını söyledi ve hicret etmek için hazırlanırken Ömer ile arasında geçen bir diyalogu aktardı.

Ömer inancı uğruna her şeyi geride bırakıp hicret etmesi fikri karşısında çok üzülmüştü

Ömer Amir b. Rabia'ya "neden gidiyorsunuz? diye sormuştu. Ömer neden gittiklerini sorunca Amir'in eşi "Sizden çok çektik. Şimdi gidiyoruz.

Devamı Sayfa 2'de...

UZMANLAR UYARIYOR

MEKKE'DE BASKILAR DEVAM EDERSE HABEŞİSTAN'A GÖÇ ARTABİLİR

Habeşistan'dan geçtiğimiz günlerde geri dönen müslümanların Mekke'de karşılaştıkları manzara hiç de iç açıcı olmadı. Zira müşriklerin büyük bir kısmı İslam'a girmek bir yana, inananlara olan baskılarını günden güne arttırıyorlar. İşkenceler hız kesmeden sürüyor.

Bu durum karşısında geçtiğimiz günlerde Habeşistan'dan dönen muhacirlerin bir kısmı sosyal statüsü iyi olan müşrik akrabalarının himayesine girerek Mekke'de güvenliklerini sağlamaya çalışıyor. Himaye bulamayan veya himayesini kaybeden bazı müslümanlar ise ağır baskılara maruz kalıyor.

Uzmanlar müslümanlara artan baskılar devam ederse Habeşistan'a yeni bir göçün başlamasının kaçınılmaz olacağını belirtiyor. Muhacirlerin Habeşistan'da güvenli ve rahat bir ortamla karşılaşmış oldukları biliniyor. Bu nedenle yeni bir göçe daha fazla sayıda Mekkelî'nin katılabileceği öngörülmüyor.



ÜMMÜ ZER

ÖMER!

KUR'AN'LA GELEN İMAN

İlk sayfadan devam...

Vallahi Allah'ın mülkü olan yeryüzünde bir yer bulacağız. Çünkü siz bize işkence ettiniz, zulmettiniz! "Allah bize bir kurtuluş yolu açınca kadar buralardan ayrılacağız" cevabını vermişti. Amir bu cevap üzerine o güne kadar müslüman oldukları için kendilerine zulmeden Ömer'in çok üzülüğünü, tavrında bir hüzün ve yumuşama sezdiğini belirtiyor. Hatta Amir "Ömer bize Allah yardımcınız olsun" dedi. Biz de şaşırarak "diyerek olayı hatırlıyor.

Bu olayın yaşandığı gün yine de çok ihtimal vermemiş Amir de herkes gibi Ömer'in müslüman olacağına. Hatta şöyle de bir söz sarfetmiş: "Hattab'ın eşiği müslüman olur da Ömer yine de müslüman olmaz." "Ama sonrasında onun o günkü hali aklıma geldikçe ve Allah Rasulü'nün "Allahım! İki Ömer'den biri ile İslam'ı güçlendir." diye Ömer b. Hattab'ı da duasında zikrettiğini duyunca kimseye söylemeden bir beklentiye girmiştim, " diyor Amir.

Gerek Amir'in anlattıklarından gerekse Ömer'in müslüman olma sürecine dair kendi aktarımlarını düşününce, Ömer'in müslüman oluşunda onun adalet duygusunun önemli rol oynadığı görülüyor. Öyle anlaşılıyor ki birbirine zıt duygular uzun bir süredir Ömer'in içinde çarpışıyordu. Atalarının koyduğu geleneklere olan saygısı, içki ve oyuna olan alışkanlığı bir tarafta, müslümanların inançları uğrunda her türlü eziyete gösterdikleri tahammüle olan şaşkınlığı bir tarafta.

Ve her akıl sahibinin maruz kalacağı şüpheler: İslam'ın insanlığı davet ettiği hususlar içinde buldukları durumdan daha iyi ve daha üstün olabilir miydi?

Bu yüzden Ömer'in hiddetlenmesiyle sükût bulması birbirini takip ediyordu. Muhammed (a.s.)'i öldürmeye gitti, fakat kız kardeşinin tek bir sözü onu fikrinden caydırdı.

"Ey Ömer! Bizi öldürsen de dinimizden dönmeyiz." Bu sözleri duyunca Ömer'in iyilik tarafı ağır bastı. Üzerine Kur'an ayetlerini de dinleyince büsbütün sarsıldı. Zira sonradan itiraf edeceği üzere daha önce de Muhammed(a.s.)'i Kur'an okurken gizlice dinlemişti.

O zaman cesaret edememişti hakikat perdesini aralamaya. Ama artık daha fazla sağır ve kör kalamazdı gerçeklere. Üzerinde ayetlerinin yazılı olduğu kağıdı aldı ve okudu. "Bu ne güzel söz!" dedi. Ömer işte Hakka böyle boyun eğdi ve müslüman oldu.

Nefsi şüphelerden arındırıp İslam'da karar kılınca, müminlere yeni bir yardım gelmiş oldu. Müslümanlar onunla daha da kuvvetlendiler. Kafirler ise Ömer'in müslüman olması üzerine şaşkına döndüler.

Dar'un Nedve'nin seçkin üyelerinden biri olan Ömer'in cesareti ve kararlılığı düşünüldüğünde onun müslüman olmasının İslam'a güç katacağı ve Mekke meclisi açısından önemli bir kayıp olacağı aşikar.

Bugünler de meclise büyük bir sessizlik hakim. Mekke meclisinin bundan sonra nasıl hareket edeceği ve Ömersiz bir Dar'un Nedve'de yeni dengelerin nasıl kurulacağı önümüzdeki günlerde yaşanacak gelişmelerle belli olacak.

Peki bundan sonra en olacak? Kureyş İslamiyetin gün geçtikçe geliştiğini ve yükseldiğini ve uyguladıkları zulüm ve işkence metodunun fayda vermediğini görecektir mi?

İslam'a karşı verdikleri bu harbin onun yayılmasına engel olmadığını farkedecek mi? İslam'a bir şans verecek mi?

Yoksa daha sert, daha sağlam, daha ince ve kapsamlı bir planla müslümanlara uyguladığı baskıları arttıracak mı?

Eğer Kureyş'in seçimi zulmü devam ettirmek yönünde olursa müslümanların yeniden Habeşistan'a doğru bir göçe başlayacağı ihtimali güçlenecek.

Bu da demektir ki Kureyş'in iman eden gençleri, çiğerpelerine inançları uğruna evlerini ailelerini, yurtlarını bırakıp gidecek.

Mekke'de her eve bir ateş düşecek. İşte o zaman yine Kureyş kaybetmiş olacak.

MEKKE'DE BASKILAR DEVAM EDERSE HABEŞİSTAN'A GÖÇ ARTABİLİR

İlk sayfadan devam...

Müslümanların sayılarının işkencelere rağmen artması Dar'un Nedve'yi telaşlandırmış durumda. Müşriklerin yeni baskı ve yaptırımlara başvuracağı söylentisi dilden dile yayılırken Dar'un Nedve Habeşistan'dan geri dönen muhacirleri ilgilendiren yeni bir kararname yayınladı.

Alınan yeni kararlara göre muhacirlere himaye sağlayan müşriklerin himayelerindeki muhacirlere İslam'ı terk etmeleri konusundaki baskıları arttırmaları çağrısında bulunuldu. Rasulullah'a inanmaya devam edenlerin himaye ve eman haklarının kaldırılması istendi. Bu durum himayesi kaldırılan muhacirlerin Mekke'deki kabile düzeni içerisinde sahip oldukları tüm sosyal statü ve haklardan mahrum kalmaları ve yeni baskı ve işkencelere açık hale gelmeleri anlamına geliyor.

HABEŞİSTAN'A DÖNEN MUHACİRLER EMAN HAKKI İSTEMİŞTİ.

Muhacirler Mekke'ye yaklaşınca Habeşistan'a tekrar dönmek veya yakın akrabalarından eman istemek konusunda istişare etmişler ve çoğunluk himaye olarak Mekke'de kalmaya karar vermişti. Sadece Abdullah b. Mesud kimsenin himayesine girememiş ve bir süre bekledikten sonra Habeşistan'a geri dönmüştü.

Diğer muhacirlerden Osman b. Affan, Ebu Huzeyfe b. Utbe b. Rebia, Zübeyr b. Avvam, Musab b. Umeyr, Abdurrahman b. Avf, Amir b. Rebia gibi pek çok isim ise yakın akrabalarından himaye olarak Mekke'ye girmişlerdi. Fakat müşriklerin himaye ettikleri kimselere İslam'ı yaşama ve anlatma konusunda baskı yapmaları, müslüman akrabalarına işkence ve baskıları yeniden arttırmaları müslümanları Mekke'de yine zor bir hayatın beklediğinin sinyalleri veriyor.

Bazı müşrikler İslam düşmanlığını akrabalık bağının önüne geçiren yeni zulümlere imza atmaya başladılar.

Ailesi tarafından himayeye alınan Seleme b. Hişam amcası tarafından hapsedildi ve aç ve susuz bırakıldı. Abdullah b. Süheyl ve Hişam b. As da yine aileleri tarafından hapsedilenler arasında.

"MÜSLÜMANLAR SIKINTIDAYKEN BİR MÜŞRİĞİN HİMAYESİNDE RAHAT EDEMEM"

Müşriklerin işkenceleri devam ederken bu durumu protesto ederek girdikleri himayeleri iade edenlere de rastlanıyor. Bu konudaki bir diğer çatışma, Osman b. Mazun'un Velid b. Muğire'nin himayesini reddetmesiyle patlak verdi. Osman b. Mazun Habeşistan dönüşü Velid b. Muğire'nin himayesinde Mekke'ye girmişti. Onun Velid b. Muğire gibi bir hamisinin olması diğer bütün müşriklerin kendisine zarar vermesini önlemiş, Mekke'de rahatça yaşamaya başlamıştır. Fakat bazı Müslümanların ağır baskı ve işkencelere maruz

kalmaları Osman b. Mazun'u çok rahatsız etti. Bu durumu Velid b. Muğire'ye bildirerek diğer müminler sıkıntı ve eziyet çekerken kendisinin bir müşriğin himayesinde kalmaya devam edemeyeceğini söyledi.

Velid b. Muğire Osman b. Mazun'un bu isteği üzerine Osman üzerindeki himayesini kaldırdığını ilan etti. Bu ilandan kısa bir süre sonra ise Osman b. Mazun müşriklerin saldırısına uğrayarak dövdü.

İKİNCİ HİCRET BAŞLAYABİLİR

Yaşanan baskıların artması ve işkence ve saldırıların tekrar başlaması üzerine Allah Rasulü'nün Müslümanlara Habeşistan'a hicret için yeniden izin verebileceği yönünde beklentiler artmış durumda. Özellikle ilk giden grubun Habeşistan'da iyi karşılanmış olması bu ihtimali güçlendiriyor.

Yeni bir göç dalgasının daha kalabalık olacağı öngörülürken bu durumun müşrikleri ve müslümanları nasıl etkileyeceği merak ediliyor.

PERSLER KUDÜS'E GİRDİ BİZANS ORDUSU PERİŞAN

Sasanilerle Bizans arasındaki askeri ve siyasi çatışmalar İmparator Heraklius'un Bizans tahtına oturmasıyla şiddetlenmişti. Heraklius yönetime geçtiğinde devlet adeta bir enkaz halindeydi. İmparatorluk idari, mali ve askeri açıdan iflasın eşiğine gelmişti. Bizans'ın içsel ekonomik ve siyasi sorunlarla boğuşmasını fırsat bilen Sasaniler bölgede gerilimi tırmandıran adımlar atmaya başladılar. Bizans'ın, aralarındaki ticaret anlaşmasını ihlal ettiğini gerekçe göstererek imparatorluğunun doğu sınırlarına saldırdılar. Bizans'ın güçsüzlüğünden faydalanan sadece Sasaniler de değildi. Bölgede Bizans hakimiyeti altında yaşayan yahudiler de Sasanilerle işbirliği yaparak isyan hareketlerine giriştiler. Yahudiler kendilerini Kudüs'ten kovan ezeli düşmanları Hristiyanlardan intikam almak ve şehri ele geçirmek için bu durumu bir fırsat olarak gördüler. Yaklaşık 26.000 Yahudi Sasani ordusuna dâhil oldu.

Geçtiğimiz yılın son aylarında Sasaniler İran'dan Akdeniz'e kadar olan bölgeyi kuşatıp, Bizans'ın Arap yarımadasıyla olan iletişimini kesmişlerdi. Suriye bölgesinin neredeyse tamamına hakim olmuş, ardından ilerleyişini Ürdün ve Filistin topraklarına doğru sürdürmüştü. Kudüs'e 120 km uzaklıktaki Kayserya'yı ele geçirmişlerdi. Bu gelişme Kudüs'ün işgalinin kaçınılmaz olduğu şeklinde yorumlanmıştır.

BEKLENEN OLDU, KUDÜS DÜŞTÜ

Kudüs halkı Sasanilerin bu kadar hızlı ilerleyeceğini tahmin edemedikleri için saldırılara hazırlıksız yakalandı. Zira buradaki ordu garnizonu Sasani ordusuna cevap verebilecek güçte değildi. Bu nedenle bir Kudüs halkı fazla bir direniş göstermeden şehri Sasani ordusuna teslim etti. Ancak bölgedeki muhabirimizin bildirdiğine göre Sasani ordusunun şehrin teslim olduğunu düşünerek buradan ayrılmasının ardından, Hristiyanlar hemen ayaklanıp çok sayıda Yahudi ve Sasani askerlerini öldürdüler. Bu durumu haber alan Sasani ordusu derhal geri döndü ve üç haftalık çetin bir direniş kırıldıktan sonra, Hristiyanlara karşı büyük bir katliam uyguladı.

Bölgeden sağlıklı haber akışı sağlanamadığından katliamlardaki sivil ve askeri kayıpların sayısı hakkında henüz net bir bilgiye ulaşmak zor. Kuşatma sonrası kaçarak kurtulan ve ismini vermek istemeyen St. Saba Manastırı'nda görevli bir keşişin verdiği bilgiye göre savaş sonrasında şehirde 62.455 kişi için mezar kazıldı

BİZANS İÇİN DÖNÜM NOKTASI

Bu olayla birlikte Kudüs şehri, 550 yıllık bir aradan sonra, Roma'nın elinden çıkmış oldu. Büyük İmparator Konstantin şehri, dört yüzyıl önce fethetmiş ve Hristiyanlığın merkezi olarak ilan etmişti. Kilisenin beşiği sayılan ve Hristiyan dünyası nazarında ilk zaferin sahnesi olan Kutsal Şehir Kudüs, Kısra'nın ölüm kusan kılıcı karşısında yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalmış durumda. Sasaniler şehirde üç günlük bir katliam gerçekleştirdikten sonra, aralarında Konstantin'in inşa ettirdiği Kutsal Mezar Kilisesi, Golgotha Kiliseleri, St. Stephan



Kilisesi, St. Mary Kilisesi ve Eleona Kilisesi'ni tahrip ederek büyük zararlar verdiler. Daha sonra Patrik Zacharias'ın da aralarında bulunduğu 35.000 Hristiyan'ı esir olarak ele geçirdi.

Geri kalan Hristiyanlarsa Yahudiler tarafından zevkle katledilmek için köle olarak satın alındılar. Sasani ordusu, Kudüs'ü yağmalayıp Helena'nın bulunduğu Gerçek Haç'la birlikte yüklü bir hazineyi başkent Ctesiphon naklederek bölgeden ayrıldılar. Sasaniler Kudüs'ün idaresini büyük ölçüde Yahudilere bıraktılar. Yahudiler, asırlar boyu hasretini çektikleri kadim şehre kavuşmuş oldular ve Kudüs uzun zaman diliminden sonra ilk defa Hristiyanların elinden çıkıp Hristiyan olmayan bir devletin eline geçmiş oldu.

YENİ HEDEF KONSTANTİNOPOLİS Mİ?

Kudüs gibi, Bizans İmparatorluğu'nun dini merkezi olan mukaddes bir şehri ele geçiren Sasaniler'in yeni hedefinin Bizans'ın siyasi merkezi olan İstanbul olduğu belirtiliyor. Sasani Kralı II. Hüsrev'in İstanbul'u işgal etmek amacıyla güçlü bir orduyla harekete geçtiği belirtiliyor. Bizans imparatoru Heraklius'un Sasani ordusu karşısında zorlanacağı, bu yüzden barış için masaya oturmak istediği gelen haberler arasında.

MEKKE TİCARETİ NASIL ETKİLENECEK?

Bu durumun bölgede ekonomik ve siyasi istikrarsızlığı arttırması bekleniyor. Öte yandan bölgede gerek Sasaniler gerek Bizans ile ticari işbirliği bulunan Mekke'nin nasıl bir tavır alacağı merak ediliyor. Uzmanlar Mekkelilerin kendileri gibi putperest olan Sasani yönetimi ile işbirliği yapmak için istekli olduğu şeklinde yorumlarda bulunuyor.

ZALİMLERE “ÖMER” TOKATI

Davetin başladığı günden itibaren İslam'ın yayılmasını engellemeye çalıştığı bilinen Dar'un Nedve müslümanların sayısının giderek arttığını görmüş ve güçlenen İslam'dan korkmuştu. Lakin Hamza bin Abdülmuttalib'in müslüman oluşu son noktayı. Mekke'nin aslanı Hamza'yı da kaybettikten sonra panikleyen müşrikler toplantı üstüne toplantı yapıyorlar ve yeni tedbirler üzerinde tartışıyorlardı. İçlerinde Ömer b. Hattab'ın da bulunduğu bir grup İslam'ı durdurmanın tek yolunun Allah Rasulü (a.s.)'i öldürmek olduğunu savunsa da müşriklerin çoğunluğu buna cesaret edemiyor ve Haşimoğullarına karşı yeni bir kan davası başlatmaktan korkuyorlardı. Mekke'de çıkacak bir iç çatışma hem siyasi ortamı hem de ekonomik istikrarı sarsabilirdi. Bundan en zararlı çıkacak olan İslam'a düşmanlıkta başı çeken Kureyş liderleri olurdu. Aldığımız bilgilere göre Dar'un Nedve'nin son toplantısı oldukça şiddetli tartışmalara sahne oldu. Ömer bin Hattab bu tartışmaların sonuç vermemesi ve Darun Nedve'nin İslam'ın yayılışına karşı etkin bir yaptırım uygulamamasını kınayarak meclisten ayrıldı. Eğer gerekirse kendi insiyatifini kullanarak Allah Rasulü'nü öldürüleceğini belirtti. Meclisin çoğunluğu bunun yanlış olacağını dair Ömer'i uyarsa da Ebu Cehil gibi Dar'un Nedve'deki bazı isimlerin bu konuda Ömer'i el altından destekledikleri ve cesaretlendirdikleri bilinmekte.

ALLAH RASULÜNÜ ÖLDÜRMEYE GİDERKEN MÜSLÜMAN OLDU

Ömer b. Hattab kılıcını kuşanarak Allah Rasulü'nü öldürmek üzere yola çıktı. Ancak gelişen olaylar Ömer'i İslam'ın hidayetine ulaştırdı.

Ömer'in silahlı bir şekilde gören Nuaym b. Amr Ömer'in niyetini öğrenince işler değişti. İşte Ömer'i İslam'a götüren süreç de böyle başladı.

Nuaym b. Amr Ömer ile karşılaşkıktan sonra yaşananlar ile ilgili muhabirimize şunları anlattı: “Ömer'in kılıcını kuşanmış Daru'n Nedve'den çıktığını görünce müslümanların aleyhine bir karar alınmış olabileceğini düşündüm. Neler olduğunu öğrenmek ve onu oyalayıp gerekirse Allah Rasulüne haber verebilmek için zaman kazanmaya çalıştım. Ömer benim müslüman olduğumu henüz bilmiyordu. “Nereye böyle ya Ömer!” diye sordum. Ömer “Araplar arasına ayrılık sokan Muhammed'i ortadan kaldırmaya gidiyorum” diye öfkeyle cevap verdi.

O zaman işin ciddiyetini kavradım. mutlaka müslümanlara haber vermeliydim. “Ya Ömer, sen çok zor bir işe kalkışmışsın. Müslümanlar Muhammed (a.s.) 'ın etrafında pervane gibi dönüyor seni ona yaklaştırmazlar. Yapabildiğini kabul etsek, Haşimoğulları seni yaşatmazlar” diyerek bir yandan onu vazgeçirmeye çalıştım. Ömer bu sözlerle kızdı. “Yoksa sen de mi onlardansın” diye çıkıştı. Ömer'in vazgeçmeyeceği belliydi. O yüzden onu başka bir he-

defe yönlendirmeye karar verdim. “Sen benden önce kendi yakınlarına bak. Enişten Said ve kız kardeşin Fatıma müslüman oldular” dedim. Ömer başta buna hiç ihtimal vermedi. Fakat içine düşen şüpheyi gidermek için yolunu değiştirip kardeşinin evine yöneldi. Bir süre emin olmak için onu takip ettim. Ardından Dar'ul Erkam'daki Allah Rasulüne haber göndermeye çalıştım.”

KAFİR GİRİLİP MÜMİN ÇIKILAN EV

Olayların bundan sonraki gidişatını öğrenmek için ayrıntıları Ömer b. Hattab'ın eniştesi Said b. Zeyd'e sorduk. Said b. Zeyd bu konuda şu bilgileri verdi:

“Ömer eve geldiğinde Habbab bin Eret bizdeydi. Birlikte Kur'an okuyorduk. Ömer kapıya kırarcasına vuruyordu. Onun İslam düşmanı olduğunu biliyorduk, bu yüzden telaşlandık. Hemen Kur'an sayfasını sakladım ve kapıyı açtım. “Nedir o okuduğunuz şey!” diye bağırarak içeri daldı. Ben “Bir şey yok” dedim. “İşittiklerim doğruymuş” diyerek hiddetle üzerime atıldı. Araya giren eşim Fatıma'nın yüzünü bir tokatla kan içinde bıraktı.

ÖLDÜRSENE DİNİMİZDEN DÖNMEYİZ!

Eşim Fatıma “Ey Ömer, Allah'tan kork biz müslüman olduk, bundan gurur duyuyoruz ve senden korkmuyoruz. Öldürsen de dinimizden dönmeyiz” dedi ve şehadet getirdi. Eşimin bu hali Ömer'i sarstı, adeta yaptıklarına pişman olmuştu. Olduğu yere oturdu ve “Şu okuduğunuz şeyi getirin göreyim” dedi

Başta biraz tereddüt etsek de Fatıma Kur'an sayfasını ona verdi. Bu sayfada Taha suresinin ilk ayetleri yazılıydı.

ÖMER'İN İMANI RASULULLAH'IN DUASIYDI

Ömer büyük bir ilgiyle sahifeleri okumaya başladı, okudukça yüzü aydınladı, sakinleşti. Fatıma ile ben gözümüzü ayırmadan ona bakıyor, ne yapacağını merak ediyorduk. Ömer okumayı bitirince bize dönerek “Bu sözler ne kadar değerli, bunlar insan sözü olamaz” dedi. Ömer'in bu sözlerini duyan Habbab saklandığı yerden çıkarak: “Ey Ömer vallahı Rasulullah'ın duası sana nasip olacak. Allah Rasulü dün “Ya Rabbi! İslam'ı Ebul Hakem Amr bin Hişam veya Ömer bin Hattab ile kuvvetlendir” diyerek dua etmişti” dedi. Rasulullah'ın duasını duyan Ömer, Habbab'dan onu Rasulullah'ın yanına götürmesini istedi.

HATTAB'IN OĞLU MÜSLÜMAN OLUŞUNU ANLATIYOR

Ömer b. Hattab müslüman olduktan sonra ilk açıklamasını Siyer Gazetesi'ne yaptı. Kız kardeşinin evinde Kur'an'ı dinledikten sonra ilk duygularını şu sözlerle dile getirdi:

“Dinlediğim her ayetle adım adım hakikate yaklaşıyordum. Habbab beni Allah Rasulü'nün yanına götürürnce ne yapacağımı, şimdiye kadar ona ve müslümanlara karşı yaptığım düşmanlıkla onun yüzüne nasıl bakacağımı düşünüyordum. Darul Erkam'dakiler beni görünce kötü bir niyetle oraya gittiğimi düşündüler ve hemen Rasul'ü korumaya çalıştılar. Haklılardı. Zira birkaç saat öncesine kadar onu öldürmek için kılıç kuşanmış iken şimdi kalbim Allah'ın Rasulüne indirdiği ayetlerle aydınlanmıştı. Allah Rasulü neden geldiğimi sorunca “ Ey Allah'ın Rasulü! Ben buraya Allah'a ve Rasulü'ne ve Allah'ın Rasul'üne indirdiğine iman etmeye geldim” dedim.



Bilindiği gibi Mekke'de güçlenen İslam dolayısıyla artan şiddet ve baskılar bir çok Müslümanı tedirgin etmeye başlamıştı. Can güvenliklerini sağlamak isteyen Müslümanlar gizliliklerini de koruyorlardı. Bilindiğinin aksine bugün Ömer bin Hattab Müslüman olduğunu İslam'ın en azılı düşmanlarından biri ve aynı zamanda Ömer bin Hattab'ın dayısı olan Ebu Cehil'e giderek bildirdi.

Ertesi gün Mekke'nin habercisi Cemil b. Ma'mer el-Cumahî aracılığıyla tüm Mekke'ye haber salan Ömer Rasulullah'ın duasını bir kez daha haklı çıkarırken cesaretini de gözler önüne serdi.

Mekke sokaklarından şehadet ederek geçen Ömer tüm Mekke'nin önünde şehadet parmağını kaldırarak tekbir getirdi.



O, bir şairin sözü değildir. Ne de az inanıyorsunuz!

Bir kâhinin sözü de değildir. Ne de az düşünüyorsunuz!

O, âlemlerin Rabbi tarafından indirilmedi.

Eğer (Peygamber) bize isnat ederek bazı sözler uydurmuş olsaydı, mutlaka onu kudretimizle yakalardık.

Sonra da onun şah damarını mutlaka keserdi

Hakka Suresi(41-46)

KUR'AN DAHA ÖNCE DE BENİ SARMIŞTI.

Ömer b. hattab açıklamasında daha önce de Kur'an'ı dinlediğini ve aslında ilk kez o zaman etkilendiğini şu sözlerle itiraf etti: *'Bir gün Rasullallah (a.s.) Kabe'de Kur'an okuyordu. Ben de ona sezdirmeden kulak kabartmıştım. İçimden "bu sözler olsa olsa bir şaire aittir" dedim ve hemen arkasından Muhammed (a.s.) " O bir şair sözü değildir. Ne de az iman ediyorsunuz!" ayeti kerimesini okudu. Bunu duyunca kendi kendime nasıl bildi? diye sordum. Acaba kâhin midir diye düşündüm ve hemen arkasından Muhammed (a.s.) " O bir kâhin sözü değildir, ne de az düşünüyorsunuz!" ayetini okudu. Bu sözleri karşısında biraz sarsıldım acaba bu sözler Muhammed'in uydurması mı diye düşündüm ve arkasından Muhammed(a.s.) " Eğer bu sözleri Muhammed uydurmuş olsaydı, onu kısıkrak yakalardık, sonra da onu can damarından koparırdık!" ayetini okudu. Bu ayeti de duyunca orayı hızla terk ettim, daha fazla dinlemeye cesaret edemedim, fakat günlerce bu olayın tesiri altından çıkamadım. Beni imana götüren süreç sanırım bu olayla başlamıştı."*

Gazetemize yaptığı ilk açıklamada bu bilgileri bizimle paylaşan Ömer bin Hattab, daha önce müslümanlara yapılan baskı ve zulmün başını çekenlerden olduğunu söyledi. İslama geç kalışlığın pişmanlığı ve hüznünü yaşarken aynı zamanda İslam ile şereflenmenin saadetini ve coşkusunu yaşadığını belirtti. Ömer Allah Rasulünün ve müslümanların bundan sonra sıkıntı çekmemesi ve baskıların azaltılması için var gücüyle çalışacağını ve hayatını İslam'a adadığını açıkladı.

Yeni müslüman olacak Mekkeliler ve yaptırımları merak ile bekliyor...

MÜMİNLER SEVİNÇLE SOKAKLARA DÖKÜLDÜ

Ömer'in müslüman olduğu haberi tüm Müslümanlar için cesaret ve güç kaynağı oldu. Ömer'in müslüman oluşunun ertesi günü yaşananlar bir yandan bu durumu gözler önüne sererken diğer yandan müşriklerin kalbine korku saldı.

Haberi duyulmasıyla sokaklara dökülen müslümanlar sevinç içinde Darul Erkam'a Allah Rasulü'ne koşular. Hep birlikte Dar-ul Erkam'dan iki saf halinde çıktılar. İlk safın önünde Ömer bin Hattab ve diğerinin önünde Hamza bin Abdülmuttalib vardı.

Allahuekber nidalarıyla Erkam'ın evinden Kâbe'ye doğru yürüyüşe geçen topluluğa müşriklerden hiç kimse müdahale edemedi. Böylece müslümanlar Kâbe'de ilk kez topluca ve güvenlik içinde namaz kıldılar. Bu namaz İslam'ın güçlendiğini kanıtlar nitelikteydi.

ÖMER B. HATTAB KİMDİR?

Ömer bin Hattab , Mekke'de, 584 yılında doğdu. Babası Benî Adi kabilesinden Hattab bin Nüfeyl'dir. Tüccardır ve kabilesinde zekâsıyla meşhurdur .

Babası, aynı zamanda bir putperesttir. Annesi Beni Mahzum kabilesinden Ebu Cehil'in kız kardeşi Hanteme bint Haşim'dir.

Ailesi orta sınıfa mensuptur. Ömer küçük yaşta okuma yazma öğrenmiştir. Arap edebiyatı ve şiirle ilgilenirken Ömer, ata binme, dövüş ve güreş sporları ile meşgul olmuş, uzun boyu ona fiziksel üstünlük sağlamıştır.

Ayrıca iyi bir hatip olduğundan, babasının yanında kabileler arası anlaşmazlıklarda hakemlik yapmıştır.

Tüccarlık yaparken Roma ve Pers şehirlerine gidip buradaki düşünürlerle tanışma imkânı bulmuştur.

Kabilesi arasında genç yaşına rağmen zekasıyla öne çıkan Ömer, okuma yazma bilen, arap edebiyatı ve şiirle ilgilenen, hitabeti güçlü, entelektüel bir kişiliğe sahiptir..

SİYER GAZETESİ

MAYIS 2022 SAYI: 12

https://eminsarac.meb.k12.tr/

siyergazetesi.org

SİYER GAZETESİ ÜCRETSİZDİR.

SİYER GAZETESİ'nin tüm hakları mahfuzdur.

M. EMİN SARAÇ ANADOLU İMAM - HATİP LİSESİ adına

İMTİYAZ SAHİBİ

Vedat Karabayır

GENEL YAYIN YÖNETMENİ

Esra Çifci Dindar

YAYIN KURULU

Muhammed Berk Güldür İsmail Mıkdat Özkan
Adem Esad Yürekli Kasım Kalaycı
İsmail İshakoğlu İsmail Hastaoğlu
Fatih Özman Ömer Faruk Kılıç
Rukiye Özcan Meryem Çevik Azra Karaca

DAĞITIM

Yusuf Samet Sevim

M.Emin Saraç Anadolu İmam-Hatip Lisesi Başakşehir 1. Etap Başak Mahallesi G409

Sokak No:1

Başakşehir / İSTANBUL

Tel: 0505 652 48 15

Temin ve Abonelik : 0 534 817 46 88

12. SAYIDA FAYDALANILAN KAYNAKLAR

Hamidullah, Muhammed, İslam Peygamberi /Vatandaş, Celalettin, Hz. Muhammed'in Hayatı/ Gazali, Muhammed, Fık'h'us-Sire /Derveze, M.İzzet, et-Tefsir'ul Hadis, c.1, Elmalılı Hamdi Yazır, Kur'an Meali, Basım 2014 ÇEKEN, Muhiittin, VII.Yüzyılda Bizans-Sasani Hâkimiyet Mücadelesi Arasında Kalan Mukaddes Bir Şehir: KUDÜS, Yeni Fikir Dergisi, yıl:9, sayı:21, s.54-71, Altun, İsmail, Mekke Müslümanlarının Habeşistan Hicreti, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Erzurum, 1996, Apaydın, Mehmet, Siyer Kronolojisi, KURAMER, İstanbul,, 2018, "Ömer" maddesi, DİA, c.34, s. 51-53, Khanfar, Wadah, İlkbahar & Hz. Peygamber (sav)'in Hayatına Dair Stratejik ve Siyasi Bir Okuma, Vadi yayınları, İstanbul, 2021, Mevdudi, Tarih Boyunca Tevhid Mücadelesi ve Hz. Muhammed'in Hayatı, Pınar yayınları,İstanbul, 1991.

YAYININ TÜRÜ: Yaygın süreli, Siyer Gazetesi'nde yayınlanan tüm yazıların ve FSEK ve Basın Kanunu'ndan kaynaklanan her türlü hakları Başakşehir M.Emin Saraç Anadolu İmam-Hatip Lisesi Müdürlüğüne aittir. İzin alınmaksızın kaynak dahi gösterilerek iktibas yapılamaz, çoğaltılamaz, dağıtılamaz.

Email: siyergazetesi.org
Facebook: siyergazetesi@gmail.com
Twitter: twitter.com/SiyerGazetesi
Youtube: youtube.com/siyergazetesiorg
Instagram: instagram.com/siyergazetesi



SIYER GAZETESİ

M.Emin Saraç And. İmam-Hatip Lisesi yayınıdır.

M. 615 / Mekke Sayı: 12

siyergazetesi.org

(Resûlüm!) Böylece sana, geçmiş (ümme)tlerin haberlerini anlatıyoruz.

Şüphe yok ki tarafımızdan sana bir zikir (tefekkür hazinesi ve hayat nizâmı olarak Kur'an'ı) verdik.

Ondan yüz çeviren herkes, hiç şüphe edilmesin ki, Kıyamet Günü'nde sırtında (ağır) bir yük taşıyacaktır;

O Gün ki, sura üflenir; o Gün ki, suçlu olanları, gözleri (korku ve şaşkınlıktan) donuklaşmış olarak bir araya toplayacağız;

Birbirleriyle fısıldaşarak: "(Dünyada) on (günden) fazla kalmadınız (değil mi)?" diye soracaklar.

İçlerinden en kavrayışlısı: "(Orada) sadece bir tek gün kaldınız!" dediği zaman onların birbirlerine (şaşkınlıktan) neler diyeceklerini de, şüphesiz en iyi Biz biliriz.

Ve sana (Kıyamet Günü'nde) dağları(n ne olacağını) soracaklar. O zaman (onlara) de ki: "Rabbim onları toza toprağa çevirip savuracak,

O Gün herkes, kendisinden kaçıp kurtulmak kabil olmayan bir davetçinin peşinden gider; ve tüm sesler o sınırsız rahmet Sahibi'nin huzurunda saygıyla kısılır; öyle ki yalnızca cansız, baygın bir uğultu işitirsin.

O Gün, hakkında sınırsız rahmet Sahibi'nin izin verdiği, sözünden hoşnut olduğu kimseden başkasına kayırmanın, arka çıkmanın bir yararı olmayacaktır.

(Çünkü) O, insanların gözleri önünde olanı da, onlardan saklı tutulana da bütünüyle bilmektedir, ama onlar O'nu bilgice asla kuşatamazlar.

