



## DAR'UN NEDVE'DEN UTANÇ BELGESİ SOSYAL BOYKOT

Dar-un Nedve, Mekke tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir karara imza attı. Son toplantıdan, Müslümanları ve Allah Rasulü'nü himaye ettikleri için Muttaliboğulları ve Haşimoğullarına karşı boykot kararı çıktı. Ağır yaptırımlar içeren karar oy birliği ile alındı. Herhangi bir ticari alışveriş yapılmayacak. Hiçbir sosyal ilişki kurulmayacak. Sosyal ve ticari ambargo uygulanacak.

Geçtiğimiz hafta Amr b. As'ın Habeşistan'dan eli boş dönmesinin ardından Mekke müşrikleri büyük bir şok yaşamış ve Darun Nedve acil bir gündemle toplanmıştı. Toplantıya Muttaliboğulları ve Haşimoğulları dışındaki tüm kabileler eksiksiz katıldı. Mekke tarihindeki en yüksek katılımı toplantısından oybirliği ile sosyal ve ekonomik boykot kararı çıktı. Toplantıda alınan kararlar maddeler halinde bir sayfeye yazılarak kamuoyuna ilan edildi ve Kabe duvarına asıldı.

Belgeye göre başta Allah Rasulü Muhammed (a.s.) olmak üzere müslümanlarla ve onları himaye edenlerle hiçbir ticari alışveriş veriş yapılmayacak. Evlilik dahil hiçbir sosyal ilişki kurulmayacak. Onlarla hiçbir şekilde yardımlaşılmayacak. Alınan karar Mekke gündemine bomba gibi düştü. Ebu Talip, Muttaliboğulları ve Haşimoğullarına bir arada kalıp dayanışma sağlamak için Ebu Talip mahallesine taşınmaları için çağrı yaptı.



Devamı Sayfa 3'te..

### EBU UBEYDE

#### SAFLAR BELİRGİNLEŞİYOR

Allah Rasulü'nün daveti 7. yılını doldururken, Kureyş ileri gelenleri İslam'a karşı olan inatlarını ve saldırılarını sürdürüyor. Müslümanların önemli bir kısmı Habeşistan'a hicret etti. Ama Mekke'de Allah Rasulü ile birlikte kalan az sayıda müslüman için şartlar her geçen gün daha da zorlaşıyor. Öyle ki Allah Rasulü artık sadece panayırda davetine muhatap bulabiliyor ve panayırlar bir anlamda İslam'ın Kureyş'i aşarak bütün Arap coğrafyasına şamil hale gelmesi için umut veren bir zemin hazırlıyor. Habeşistan'da yaşanan gelişmelerle Kureyş'in itibarının dış dünyada sarsılması Kureyş'in ticaretini de tehdit ediyor. Geline nokta bu ihtimallerin farkında olan Kureyş'i son günlerde en fazla meşgul eden soru "Daha başka ne yapabiliriz? Nasıl bir önlem alır da Muhammed'i durdurabiliriz?" cümlelerinde toplanıyor.

Görmezden gelme, itibarsızlaştırma, baskılar, işkenceler, teklifler, sonuçsuz pazarlıklar. Bugüne kadar denedikleri hiçbir yöntemden sonuç alamadılar. Resûlullah'a doğrudan, fiili bir müdahalede bulunamadılar. Çünkü Ebu Talip'in bulunduğu konumu gözetmek zorundalar...

Devamı Sayfa 2'de...

## ALLAH RASULÜ'NE KABE'DE ALÇAK SALDIRI "RABBİM ALLAH'TIR DEDIĞİ İÇİN ONU ÖLDÜRECEK MİSİNİZ?"

Müslümanlara yönelik acımasız saldırılara hız kesmeden devam eden müşrikler bu kez Allah Rasulü'ne saldırdılar. Tavaf ettiği esnada kalabalık bir şekilde karşısına çıkarak Allah Rasulü'ne saldırdılar ve boğmaya çalıştılar.

Allah Rasulü saldırganların elinden Ebu Bekir ve çevredeki müslümanların yardımıyla zorlukla kurtulabildi. Mescid-i Haram Ebu Bekir'in "Rabbim Allah'tır dediği için O'nu öldürecek misiniz?" haykırışıyla yankılandı. Müşrikler bu saldırılarıyla ibadet mekanı olan Kabe'nin kutsallığını çiğneyerek zulümde hiçbir sınır tanımadıklarını bir kere daha gösterdiler.

Saldırıya dair ayrıntıları olay sırasında orada bulunan Abdullah b. Amr el-As Siyer Gazetesi'ne anlattı.

Devamı Sayfa 2'de...



### HABEŞİSTAN'DA DARBE GİRİŞİMİ



Habeşistan'da geçtiğimiz günlerde başlayan darbe girişimi başarısızlıkla sonuçlandı.

Aksüm kralı Necaşi Ashame'nin iktidardan düşürülmesi için Nil nehri civarında toplanan isyancılar Ashame'ye bağlı birliklerce dağıtıldı.

Müslüman muhacirlerin isyan sırasında kendilerine himaye veren Ashame'ye destek verdikleri, bazı muhacirlerin silah kuşanarak Ashame'nin tarafında savaşa katıldıkları da gelen bilgiler arasında.

Devamı Sayfa 2'de...

### HRİSTİYAN HEYET MEKKE'DE



Muhacirlerin Habeşistan'da sığınma hakkı elde etmesinin ardından Habeşli Hristiyan bir grup Hz. Peygamber ile görüşmek üzere Mekke'ye geldi.

Habeşistan Necaşisi tarafından görevlendirilen heyet Allah Rasulü ile görüşüp ona bazı sorular yöneltti. İçlerinden bazıları aldıkları cevaplar karşısında müslüman olduklarını açıkladı. Yapılan görüşmelerin ardından heyet Necaşi'ye sunmak üzere bir rapor hazırlayarak Habeşistan'a geri döndü.

Devamı Sayfa 3'Te...



## EBU UBEYDE

## SAFLAR BELİRGİNLEŞİYOR.

Allah Rasulü'nü doğrudan hedef alacak bir girişim Kureyş sisteminin en temel dayanaklarından Haşimoğullarını karşlarına almak anlamına gelecek ve Mekke'deki aileler arasında bir savaşa neden olacak. Bu nedenle Haşimoğullarını dikkate almamalık edemezler.

Darun Nedve'nin Ebu Talip ile görüşmeleri ve sıcak temasları geçtiğimiz günlerde de devam etti. Ebu Talip yeğenini korumak için elinden gelen gayreti gösteriyor. Adeta aşılması zor bir kale gibi yeğenini korumaya devam ediyor.

Mekke'deki siyasi ortam dikkate alındığında aslında İslam'a karşı muhalefetin ipinin Mahzumoğulları, Ümeyyeoğulları gibi birkaç güçlü ailenin elinde olduğu ve onlar tarafından kışkırtıldığı biliniyor. Fakat özellikle Habeşistan'dan müslümanlara gelen destek Dar'un Nedve'de bugüne kadar daha ılımlı bir politika izleyen aileleri de endişelendirmiş olsa gerek Dar'un Nedve son toplantıda beklenmedik bir karara imza attı: Sosyal boykot. Yani Beni Haşim ve Beni Muttalib için Mekke'yi bir açık hava hapisanesine dönüştürme kararı aldı. Mekke'deki bütün aile temsilcilerinin yer aldığı, Dar'un Nedve'nin tarihindeki en kalabalık toplantılarından birisi gerçekleştirildi. Toplantıya Haşimoğullarından sadece Ebu Leheb çağrıldı. Mekkeli olmadıkları halde Haşimoğullarının geleneksel müttefiklerinden Ehabış kabilesi temsilcisinin de toplantıya davet edilmiş olması dikkat çekici bir ayrıntı. Bu, toplantının ne kadar önemsendiğini ve kapsamlı bir karar alınmasının önceden planlandığını gösteriyor. Toplantıdan çıkan boykot kararı tüm katılımcıların oybirliğiyle alındı ve bu yönüyle de Mekke tarihinde bir ilk olma özelliği taşıyor. Alınan karara göre bundan böyle Haşimoğullarına mensup olanlarla, ister Müslüman olsunlar isterse olmasınlar, her türlü ilişki kesilecek; görüşülmeyecek, konuşulmayacak, alışveriş yapılmayacak, kız alınıp verilmeyecek, hiçbir şekilde barış ve himaye anlaşması yapılmayacak. Bu ekonomik, sosyal topyekün bir ambargo anlamına geliyor. Boykotun, Haşimoğullarının, Resûlullah'ı himaye etmekten vazgeçip Kureyş'e teslim edene kadar devam edeceği de karar metninde yer alıyor. Boykota uyulması ve bu konuda bir zaafiyet gösterilmemesi için toplantıya katılan aile ve soy temsilcilerine yemin ettirildi. Alınan karar yazılı metne dönüştürülerek katılımcılar tarafından imzalandı ve anlaşmaya kutsallık atfetmek için götürülüp Kâbe'ye asıldı. Alınan bu kararla Allah Rasulü ve Kureyş arasındaki ipler artık tamamen kopmuş oldu. Adeta küfür ile imanın zihinsel sınırları ayrıldığı gibi boykotla beraber fiziksel sınırları da ayrılmış oldu. Ebu Talip'in çağrısıyla tüm müslümanlar ve onlara destek verenler Şibi Ebi Talip bölgesine taşınmaya başladı.

Boykotun Kureyş içindeki yakınlıklara, kadim ittifak ve akrabalık bağlarına rağmen nasıl uygulanacağı ise büyük bir merak konusu. Zira boykot bu haliyle uygulandığı takdirde insani ve vicdani açıdan çok olumsuz tablolara şahit olmamız kaçınılmaz gözüküyor. Kararın aynı zamanda, bugüne kadar gücünü ve saygınlığını birliğinden alan Kureyş'te de kalıcı yaralar açacağı muhakkak. Mekke'nin mihenk taşlarından olan Haşimoğullarına uygulanan bu boykot Mekke'yi çıkmaz bir yola sokacak. Ve bu durum Mekkenin diğer Arap kabileleri üstündeki otoritesini zayıflatacak.

Allah Rasulü ve müslümanlar sonucu ne olursa olsun, Allah'ın yardımıyla baskılara boyun eğmeyeceklerini ve boykota direneceklerini açıkladılar. Ebu Talip liderliğindeki Haşimoğulları da kararın, Kusay b. Kilab'tan bugüne Dar'un Nedve'nin temsil ettiği değerlere aykırı olduğunu ve kararı tanımadıklarını söylediler. Allah Rasulü'nü maddi ve manevi her konuda desteklemeye devam edeceklerini ifade ettiler.

Bundan sonraki sürecin müslümanlar ve Haşimoğulları için sıkıntılarla geçeceğini tahmin etmek zor değil. Ama Darun Nedve de bu boykotun olumsuz sonuçlarıyla hiç şüphesiz karşılaşacaktır. Ebu Cehil gibi Allah düşmanlarının baskısıyla kendi akrabalarına, kadim müttefiklerine karşı tavrı alanlar bu utancı nasıl taşıyacaklar. Kendi akrabalarına karşı, geçmişten bugüne Mekke'de her türlü yolsuzluğun ve zorbalığın temsilcisi olanlarla aynı safta ne kadar durabilecekler, göreceğiz.

## ALLAH RASULÜ'NE KABE'DE ALÇAK SALDIRI

## “RABBİ ALLAH'TIR DEDIĞİ İÇİN ONU ÖLDÜRECEK MİSİNİZ?”



Allah Rasulüne küfrettiler.

Müşrikler ise ona devamlı hakarete bulunuyor. Ne ibadet edene saygıları var, ne de Kabe'ye saygıları var. Resûlullah rahatsız olmasına rağmen onlara karşılık vermedi, görmezden gelerek ibadetine devam etti. Üçüncü defa geçerken tekrar laf atmaya başladılar. Bunun üzerine Resûlullah durdu ve müşriklere hitaben; şöyle dedi:

“Beni dinleyin ey Kureyş topluluğu! Nefsim kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki ben size kurbanlık olarak gönderildim. Hadi ne istiyorsanız onu yapın. Ama bilin ki beni yolundan engelleyemeyeceksiniz. Ben Rabbimin bana emrettiklerini yapmaya devam edeceğim”

Bu söz karşısında orada bulunanların hepsi donup kaldılar. adeta başlarına kuş konmuş da onu ürkütmek istemez gibi hareketsiz durumdıydılar. Allah Rasulü tek başınaydı. Oysa onlar kalabalıktı. Allah Rasulü'nün korkmamasına, cesaretine ve kararlılığına şaşırıldılar muhtemelen. İçlerinden biri kendini toparlayarak ortamı yatıştırmaya çalıştı. “Ey Ebul-Kasım Boş ver. Bırak bunları, selamette git. Sen kendini bilmez cahil bir adam değilsin” diyerek, yumuşak ve gönlünü alıcı sözler söyleyerek Resûlullah'ın oradan uzaklaşmasını sağladı.

Müşrik terbiyesizliğine ve cüretkarlığına karşı Resûlullah'ın tepkisi, İslam davası için kendisinin bir kurban gibi canı dahil her şeyini feda etmeye hazır olduğunu ifade etmek olmuştur. Yaşananlara şahit olan herkes müşrikleri kınadı, Allah Rasulü'nün olgun ve cesur tavrı onları küçük düşürdü. Bu nedenle olacak ki Allah Rasulü'ne karşı bu defa açıktan saldırmaya yeltendiler.

Rasulullah ertesi gün tekrar Kabe'ye ibadet etmek için geldiğinde bu kez kalabalık bir şekilde O'nun etrafını sardılar. İçlerinden birisi “Dün bize kafa tutan sen misin?” diyerek Allah Rasulü'nün yakasına yapıştı. Allah Rasulü karşılık vermeden ama korkusuz bir duruşla onların karşısına dikildi. Bu sefer Allah Rasulü'nün boğazını sıkıya başladılar. Adeta onu boğmaya çalıştılar.

Tam o esnada Ebu Bekir çıkageldi. Kalabalığı yararak Allah Rasulü'nü onların elinden aldı. Ona siper oldu ve yüksek sesle bağırılmaya başladı. “Sırf Rabbim Allah'tır dediği için bu adamı öldürecek misiniz!” Ebu Bekir'in sesi Kabe duvarlarına çarparak yankılandı. Hem Ebubekir hem yardım etmek için koşup gelen müslümanlar bir taraftan ağlıyor, bir taraftan Allah Rasulü'ne yardım etmeye çalışıyorlardı.”

Abdullah b. Amr el-As devamında “Ben hiçbir zaman Kureyş'in Peygamberin hayatına kastettiğini görmemişim. Şimdiye kadar” diyerek müşriklerin artık Allah Rasulü'nü öldürmeye varacak kadar ileri gitmeye başladığını vurguladı. Kabilesinin ve müslümanların Allah Rasulü'nün can güvenliğinden endişe duyduklarını belirtti.

## BU DEFA ALLAH RASULÜ'NÜN CANINA KASTETTİLER

Saldırıya şahit olan Abdullah b.Amr el-As saldırının şiddetini şu ifadelerle anlattı. .

“Ben hiçbir zaman Kureyş'in Peygamberin hayatına kastettiğini görmemişim. Şimdiye kadar”

Abdullah olayların nasıl başlayıp geliştiğine dair gazetemize açıklamalarda bulundu: .

“Olayların fitilini yakan gelişme aslında saldırıdan birgün önce yaşanmıştı. Saldırıdan bir gün önce Kureyş ileri gelenleri Hicr'de toplanıp, Resûlullah'ı kastederek, O'na karşı çok sabırlı davrandıklarına dair konuşmalar yaptılar. Bu sırada Resûlullah görüldü. Geldi ve Kâbeyi tavaf etmeye başladı.

Tavaf sırasında Mekke ileri gelenlerinin yanlarından geçerken, müşrikler Allah Rasulü'ne laf attılar; aşağılayıp, küfrettiler. Müşriklerin bu hareketi Resûlullah'ı rahatsız etti. Bunu O'nun yüzünden anladım. Fakat bir şey söylemeye tavafına devam etti. İkinci defa geçerken müşrikler tekrar

## HABEŞİSTAN 'DA DARBE GİRİŞİMİ

Habeşistan'da Necaşi yönetimine karşı hain bir darbe girişimi yapıldı. Görevden alınan bazı askerlerin ve bazı din adamlarının girişimiyle başlatılan isyan halk tarafından destek bulmasa da iç güvenliği sarsan bazı şiddet olaylarının yaşanmasına neden oldu.

Bir grup taht sevdalı darbecinin Necaşi yönetimini sonlandırmak amacıyla yaptığı bu darbe, Nil nehrinin kıyı bölgelerinde yaşandı.

Darbe sadece Necaşi'yi değil, halkı ve ülkede bulunan müslümanları da derinden etkiledi. Uzmanlara göre Necaşi'nin ülkede bulunan müslümanlara himaye vermesine dayanarak, Necaşi'nin Hristiyanlığı bırakıp İslamiyete girdiği şeklinde bir algı ve propaganda yapıldı. Habeşistan halkı, ülkelerindeki birliğin bozulma korkusuyla mücadele ederek birbirlerini motive etmeye çalıştı, umutla ülkelerinin geleceği için dua ettiler.

Müslümanların da durumu pek farklı değildi. Darbe bitinceye kadar tüm müslümanlar kendilerini diken üstünde hissettiler ve her an Necaşi için dua etmeyi unutmadılar. Zira Müslümanlar için Necaşi'nin önemi farklıydı. Müslümanları kendi himayesi altına alıp onları koruyan Necaşi yönetiminin bittiği düşüncesi bile her birinin kalbine bir korku tohumu ekmeye yetiyordu.

## NECAŞİ DARBECİLERİN ÜSTÜNE YÜRÜDÜ

Tabii ki hain darbenin bastırılması için Necaşi vakit kaybetmeden harekete geçti. Habeşistanlılar için Nil Nehri kıyısında çetin ve zorlu bir savaş yaşandı.

Darbəcilerin sayısı pek az sayılmazdı. Necaşi de darbe

sürecinden bir çok anlamda etkilendi. Bilhassa iktisadi anlamda sıkıntılar yaşadı ancak Habeşistan halkından ve özellikle de müslümanlardan aldığı destek, Necaşiye bu zor zamanlarında çok yardımcı oldu. Savaşın sonucunda Necaşi için edilen dualar kabul oldu ve hain darbe bastırıldı, Allah'ın yardımıyla Necaşi darbəcileri yenmiş oldu. Habeşistan halkı ve müslümanlar bu sonuçla eski huzurlarına tekrar kavuşmuş oldular.

## MÜSLÜMANLARDAN ZÜBEYR B. AVVAM DA SAVAŞA KATILDI

Muhacir müslümanlar savaşın her aşamasında vefalı bir şekilde her zaman Necaşi'ye maddi manevi çok destek oldular. Özellikle darbe esnasında her biri Necaşi için dua ederken, kimileri de savaşa giderek Necaşi'nin safında ona yardımcı olmaya çalıştılar.

Bölgedeki muhabirlerimizin muhacirlerden aldıkları bilgiye göre, savaş sırasında hem Necaşiye destek olmak, hem de bilgi almak amacıyla Zübeyr bin Avvam o sırada Mekkeli muhacirlerin en genci olmasına rağmen savaş cephesine gönüllü olarak gitti. Yüzerek Nil nehrinin diğer kıyısına geçti ve savaşa iştirak etti. Savaş bitince de Necaşi'nin zaferini sevinçle koşarak müslümanlara ulaştıran, Zübeyr bin Avvam'dı. Necaşi de yaptığı bu iyilik için ne kadar müteşekkik olduğunu ifade ederek, Zübeyr'e kendi mızrağını hediye etti. Böylelikle bastırılan darbe girişimi, Necaşi ve müslümanlar arasındaki güven ve sevgi bağını da tekrardan ortaya çıkarmış oldu.



# DARUN NEDVE'DEN UTANÇ BELGESİ

İlk sayfadan devam...

Alınan tüm tedbirlere, uygulanan tüm baskı ve işkence- lere rağmen İslam'ın yayılışını bir türlü durduramayan Mekke Müşrikler sonunda Mekke tarihinde görülmemiş utanç dolu bir karara imza attı. Müslümanlara ve onları himaye edenlere sosyal ve ekonomik ambargo ve tecrit uygulanmasına karar verildi.

Darun Nedve Mekke'deki işkence ve baskılardan kaçarak Habeşistan'a hicret eden müslümanları geri getirmek için diplomatik kanalları devreye sokmuş, Amr ibn'ül As'ın başında bulunduğu bir heyeti Necaşi ile görüşmek üzere Habeşistan'a göndermişti. Muhacirlerin geri iadesine kesin gözüyle bakan Darun Nedve Amr'ın eli boş dönmesi ile adeta büyük bir şok yaşamış ve acil toplantı çağırısı yapmıştı. Bu toplantıdan boykot kararı çıktı.

Ebu Cehil'in öncülüğünde yapılan toplantıda müslüman- ların tüm baskılara rağmen dinlerinden vazgeçmemiş ol- maları ve İslam'ın yayılmasının engellenememiş olması ana gündem konusu oldu. Hamza b. Abdulmuttalip ve Ö- mer b. Hattab gibi önemli isimlerin de müslüman olma- rıyla müslümanların güçlendiğinin altı çizildi.

Müşrikler kendi kabilelerinden müslüman olanları ev hapsi ve işkencelerle yıldırıma çalışmışlar, en son olarak onların himayelerini kaldırarak Mekke'deki sosyal ve ticari kimliklerine zarar vermeye çalışmışlardı. Fakat bu sefer de himayesi kaldırılan gençler ve akrabaları Habeşistan'a hicret etti. Habeşistan Necaşi'si Ashame'nin muhacirleri iade etmemesi ve sığınma hakkı tanınması müşrikler açısından bardağı taşıran son damla oldu.

## EN YÜKSEK KATILIMLI TOPLANTI

İslam'ın Mekke dışından destek bulması Darun Nedve' nin bugüne kadarki politikalarında daha ılımlı ve uzlaş- macı bir tarafta duran kabilelerin de sert tedbirlere destek vermeye yöneltti.

Boykot kararına Abdüşşems, Teym, Zühre, Hâris b. Fihri, Esed ve Nevfeloğulları da katıldılar. Böylece bu kabileler belki de ilk kez eski düşmanları Sehm, Cumah ve Mahzumoğulları ile işbirliği yapmış oldular.

Karar bugüne kadarki en yüksek çoğunluğun katıldığı bir toplantıda ve oybirliği ile alındı. Bu durum Mekke tarihi açısından da bir ilk olarak nitelendirildi. Yani tüm kabilelere müslümanlara karşı ortak hareket etme noktasında ilk kez birleşmiş oldu.

## HEDEF ALLAH RASULÜ

Toplantıdan sızan bilgilere göre boykot kararının fikir ba- bası İslam düşmanı Ebu Cehil. Boykotun asıl hedefi ise Allah Rasulü'nü ortadan kaldırmak. Zira müşriklerin Allah Rasulü'ne zarar vermelerinin önündeki en büyük engel Haşimoğulları ve Muttaliboğulları'nın birlikte hareket ede- rek Allah Rasulünü himaye etmeye devam etmeleri. Da- run Nedve daha önceleri defalarca Ebu Talip ile görüş- müş ve Allah Rasulü'nün davetinden vazgeçmesi için ik- na edilmesini ya da Ebu Talip önderliğindeki kabilesinin Allah Rasulü'nün himaye etmekten vazgeçip kendilerine teslim etmesini talep etmişti. Ebu Talip her defasında bu teklifleri reddetmiş ve kabilesinin Allah Rasulü'nü himaye etmeye devam edeceğini açıklamıştı.

Boykot kararının temel hedefinin Haşimoğulları ve Muttaliboğullarının Allah Rasulü etrafındaki himayeyi kaldırmaları yönünde baskı oluşturmak olduğu anlaşılıyor. Zira alınan boykot kararları sadece müslümanları değil, müslüman olmamış olsalar dahi Allah Resulü ve müslümanları himaye eden herkesi kapsamakta. Boykot kararları Muttaliboğulları ve Haşimoğullarının tümüne karşı uygulanacak ve hedef Allah Resulü'nün Darun Nedve'ye teslim edilmesini sağlamak.

## UTANÇ KARARI KABE'YE ASILDI

Alınan bilgilere metnini Mansur b. İkrime'nin kaleme aldığı boykot metninin maddeleri genel hatlarıyla şunlar:

1. Hz. Peygamber öldürülmek üzere kendilerine teslim edilmediği sürece Hâşimoğulları'yla barışmamak,
2. Hâşimoğulları'na hiçbir şekilde acımamak
3. Hâşimoğulları'ndan kız alıp-vermemek,
4. Hâşimoğulları'yla alışveriş yapmamak
5. Hâşimoğulları'yla iletişimi kesmek,
6. Hâşimoğulları'nın evlerine girmemek

Kararlar tüm tarafların onayından geçtikten sonra bir sa- hifeye yazılarak Kabe'ye asıldı. Müşriklerin sahifeyi Kâ- be'ye asmaları kararlılıklarını göstermek ve bu utanç ka- rarına dini bir mahiyet kazandırma gayreti ve bir çeşit meşruiyet arayışı olarak yorumlandı.

Zira Kabe'nin ve Mekke'nin idaresi Kusay B. Kilab öncülüğünde Kureyş kabilesine geçtiği günden bugüne Kureyş'i oluşturan kabilelerin birbirlerine karşı ilk kez bu kadar sert ve uygulanması zor bir karar aldıkları dile getiriliyor. Alınan kararlar kabile asabiyeti, din ve vicdan hürriyetine saygı, Kabe'nin hürmetini muhafaza etme gibi konularda dayanışma içinde olması gereken Kureyş ve Mekke açısından büyük bir kırılmayı ifade ediyor.

Uzmanlar kabilelerin geçmişe dayalı akrabalık bağları, ekonomik ve sosyal ilişkileri göz önüne alındığında bu kararların uygulanmasının kolay olmayacağını altını çiziyor. Uygulanması halinde Mekke'nin müslümanlar için bir açık hava hapishanesine dönüşeceği, büyük insani trajedilerin ortaya çıkacağı ve Kureyşin itibar kaybı yaşayacağı konusunda uyarılar yapıyor.

## EBU TALİP'TEN DAYANIŞMA VE DİRENİŞ ÇAĞIRISI

Boykot kararının açıklanmasının ardından Ebu Talip Muttaliboğulları ve Haşimoğullarını toplantıya çağırdı. Alınan kararlara rağmen Allah Resulünü korumaya devam edeceklerini ilan ederek müşriklerle birlikte hareket eden Ebu Leheb ve oğulları haricindeki herkesi Ebu Talip mahallesine taşınmaya davet etti. Ebu Kubeys tepesi eteklerinde bulunan bu arazi Abdulmuttalip'ten Ebu Talip'e miras kalmıştı. Aynı zamanda Haşimoğullarının eski mahallesi olarak bilinmektedir. Allah Rasulü'nün doğduğu ev de bu mahallede bulunmaktadır.

Ebu Talip'in bu çağırısı boykot kararlarına karşı ekonomik ve sosyal bir dayanışma, kaynakları ve imkanları paylaşmak ve başta Allah Rasulü olmak üzere müslümanların güvenliğini sağlama amacıyla yaptığı düşünüyor. Ebu Talip'in çağırısıyla Haşimoğulları, Muttaliboğulları ve Habeşistan'a hicret edemeyip Allah Rasulü ile birlikte Mekke'de kalan az sayıda müslüman da mahalleye taşınmaya başladı.

# SİYER GAZETESİ

Mayıs 2024

Sayı: 15

<https://eminsarac.meb.k12.tr/>

[siyergazetesi.org](http://siyergazetesi.org)

**SİYER GAZETESİ ÜCRETSİZDİR.**

SİYER GAZETESİ'nin tüm hakları mahfuzdur.

**M. EMİN SARAÇ ANADOLU İMAM - HATİP LİSESİ** adına

İMTİYAZ SAHİBİ

**Vedat Karabayır**

GENEL YAYIN YÖNETMENİ

**Esra Çifci Dindar**

**YAYIN KURULU**

Hilal Bilici

Azra Karaca

Sueda Gökkuş

Fatıma Zehra Aydın

Abdulhamid Necmeddin Kaynar

Sedra Raad

Meryem Çevik

Rukiye Özcan

Muhammed Berk Güldür

## 15 SAYIDA FAYDALANILAN KAYNAKLAR

Hamidullah, Muhammed, İslam Peygamberi /Vatandaş, Celalettin, Hz. Muhammed'in Hayatı/ Gazali, Muhammed, Fikh'us-Sire /Derveze, M.İzzet, et-Tefsir'ul Hadis, c.1, Elmali Hamdi Yazır, Kur'an Meali, Basım 2014, Apak , Adem, Habeşistan Hicreti Üzerine Mülâhazalar, Siyer Araştırmaları Dergisi, S:2,s, 27-44, 2017, Altun, İsmail, Mekke Müslümanlarının Habeşistan Hicreti, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Erzurum, 1996, Öztürk Levent, İslamiyetin Yayılmasında Habeşistan Hicreti Örneği, S.Ü. İ.F.Derg.s:4, 2001, Apaydın, Mehmet, Siyer Kronolojisi, KURAMER, İstanbul., 2018, "Yaprakdal, Erol. "Şi'bu Ebî Tâlib'teki Boykot/The Boycott of Shi'bu Abi Talib". Din ve Bilim - Muş Alparslan Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dergisi/4/2 (Aralık/2021):264-284., Sipahioğlu, Abdulvahid, Vahiy ve Muhasara. Boykot Dönemi Nazil Olan Surelerin Tespiti, Pınar Yayınları,Mayıs.2015, Khanfar, Wadah, İlbahar & Hz. Peygamber (sav)'in Hayatına Dair Stratejik ve Siyasi Bir Okuma, Vadi yayınları, İstanbul, 2021, Mevduci, Tarih Boyunca Tevhid Mücadelesi ve Hz. Muhammed'in Hayatı, Pınar yayınları,İstanbul, 1991, İBRAHİM SARIÇAM, "HAKİM b. HİZÂM", TDV İslâm Ansiklopedisi, c.15, s 197, İstanbul,1997. Demircan Adnan, Tematik İslam Tarihi, Ketebe Yayınları, Ocak 2009, İstanbul

## İLETİŞİM

Mehmet Emin Saraç Anadolu İmam-Hatip Lisesi Başakşehir 1. Etap Başak Mahallesi

G409 Sokak No:1

Başakşehir / İSTANBUL

Tel: 0505 652 48 15

Temin ve Abonelik

Yusuf Samet Sevim: 0 534 817 46 88

**YAYININ TÜRÜ:** Yaygın süreli, Siyer Gazetesi'nde yayınlanan tüm yazıların ve FSEK ve Basın Kanunu'ndan kaynaklanan her türlü hakları Başakşehir M.Emin Saraç Anadolu İmam-Hatip Lisesi Müdürlüğüne aittir. İzin alınmaksızın kaynak dahi gösterilerek iktibas yapılamaz, çoğaltılamaz, dağıtılamaz.

Email:

Web:

Twitter:

Youtube:

Instagram:

[siyergazetesi.org](http://siyergazetesi.org)

<https://eminsarac.meb.k12.tr/>

[twitter.com/SiyerGazetesi](https://twitter.com/SiyerGazetesi)

[youtube.com/siyergazetesiorg](https://youtube.com/siyergazetesiorg)

[Instagram.com/siyergazetesi](https://instagram.com/siyergazetesi)

# HABEŞİSTAN MEKKE'YE HEYET GÖNDERDİ

Geçtiğimiz günlerde müslüman muhacirlerin Habeşistan'a sığınma talebinin kabul edilmesi sonrası Necaşi Ashame Allah Rasulü ile görüşmesi için Hristiyan din adamlarından oluşan bir heyeti Mekke'ye gönderdi. 20 kişiden oluşan heyet Allah Rasulü'ne İslam, Kur'an-ı Kerim, Hz. İsa , Hz. Meryem vb. Konularda çeşitli sorular yöneltti. Aldıkları cevaplar karşısında çok etkilenen Habeşistanlı din adamlarından bazıları İslam'ı kabul ettiğini açıkladı.

Mekke'li müşrikler, Allah Rasulü ile Habeşistanlı grup arasındaki görüşmeleri yakından takip ettiler. Ebu Cehil Mekkeliler adına Habeşistanlı grupla temas kurmak istese de bu talebe olumlu bir cevap alamadı. Heyet içinden bazı Hristiyanların Müslüman olduğunu açıklaması üzerine de Ebu Cehil tepki gösterdi ve heyete yönelik sert açıklamalarda bulundu.

Ebu cehil habeşli kafileye dönük yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Allah sizin gibi bir kafileyi istediğine ulaştırmasını. Arkanızda dininizde olanlar sizi gönderdiler ki onlar için araştırın da onlara bu adamın haberini götürünüz. Dininizden ayrılmadan onun yanında oturmadınız. Tarafsız kalamadınız. Onun dediği şeyde onu doğruladınız, tasdik ettiniz. Sizden daha ahmak bir kafileyi bilmiyoruz."

Mekke'den ayrılmadan açıklama yapan heyet sözcüsü, Ebu Cehil'in hakaretlerine cevaben kendilerinin iyiliğin ve doğrunun yanında taraf olduklarını belirterek "Biz doğru yolu bulmuşken kendimizi niçin bundan mahrum bırakalım" şeklinde konuştu. Heyet Mekke'deki izlenimlerini ve Allah Rasulü ile yaptıkları görüşmeye dair bilgileri içeren bir raporu Necaşi'ye sunmak üzere Mekke'den ayrıldı.



Habeşistan'da Cafer b. Ebi Talip'in Necaşi ile yaptığı görüşmeyi saymazsak Hristiyan heyet ile Allah Rasulü arasındaki bu görüşme Habeşistan ile müslümanların ilk resmi teması olma özelliğini taşıyor. Bu yönüyle büyük önem taşıyan görüşme Darun Nedve'nin endişelerini artırdı. Müslümanlara ve müttefiklerine karşı alınan ambargo tedbirlerinde bu durumun da etkili olduğu belirtiliyor. Habeşistanlı heyetin Mekke'den ayrılmasının ardından Allah Rasulü bu görüşme ile ilgili kendisine vahyolunan şu ayetleri okudu: "Ondan (Kur'an'dan) önce kendilerine kitap verdiklerimiz, buna da iman ederler. Onlara (Kur'an) okunduğu zaman, 'Ona inanıyoruz. Çünkü o kesinlikle Rabbimizden gelen gerçektir. Biz gerçekten ondan önce de teslim olanlardandık.' derler ... "





# SIYER GAZETESİ

M.Emin Sarac And. İmam-Hatip Lisesi yayınıdır.

M. 617/ Mekke Sayı: 15

<https://eminsarac.meb.k12.tr/>

**Andolsun ki biz Mûsâ'yı mesajlarımızla ve bizden aldığı tam bir yetkiyle Firavun'a, Hâmân'a ve Kârûn'a gönderdik. Onlar ise; "Bu çok yalancı bir sihirbazdır" dediler.**

**Mûsâ onlara tarafımızdan gerçeği getirince, "Onunla beraber iman edenlerin oğullarını öldürün, kadınlarını sağ bırakın" dediler. Fakat kâfirlerin tuzağı hep boşa çıkmıştır.**

**Firavun dedi ki: "Bırakın beni, Mûsâ'yı öldüreyim. (Faydası olacaksa) Rabbini yardıma çağırın! Çünkü ben onun, dininizi değiştireceğinden, yahut yeryüzünde bozgunculuk çıkaracağından korkuyorum."**

**Mûsâ da, "Ben, hesap gününe inanmayan her kibirliden, benim de Rabbim sizin de Rabbiniz olan Allah'a sığınırım" dedi.**

**Firavun ailesinden, imanını gizlemekte olan mü'min bir adam şöyle dedi:**

**"Rabbim Allah'tır, dediği için bir adamı öldürecek misiniz?"**

**Hâlbuki o, size Rabbinizden apaçık mucizeler getirdi. Eğer yalancı ise, yalanı kendi aleyhinedir. Eğer doğru söylüyorsa, sizi tehdit ettiği şeylerin bir kısmı başınıza gelecektir. Şüphesiz Allah, aşırı giden, yalancılık eden kimseyi doğru yola erdirmez."**

**"Ey kavmim! Bugün yeryüzüne hâkim kimseler olarak iktidar ve saltanat sizindir.**

**Ama başımıza geldiğinde bizi, Allah'ın azabından kim kurtarır?"**

*Mümin Suresi 23-29*

