

YESRİB'DE İÇ SAVAŞIN KAZANANI EVSLİLER OLDU

Yesrib'te Hazrec ve Evs arasında yaşanan savaş, Hazrec lideri Amr'ın bir okla öldürülmesi ve Evsliler'in zaferiyle sonuçlandı. Çatışmalar geçen ay Evs kabilesinden bir kişinin Hazrec kabilesine sığınan bir yabancıyı öldürmesi ile başlamış, çatışmalar Yesrib'de kanlı bir iç savaşa dönüşmüştü.

Savaşta kabilelerin yöneticisi konumundaki önemli isimlerin öldüğü, yönetimin idari konularda tecrübesiz olan gençlere kaldığı gelen bilgiler arasında. Bu durumun Yesrib'deki arap kabilelerini siyasi açıdan zayıflatacağı ve şehirde ekonomik gücü elinde bulunduran yahudilerin işine daha da güçleneceği düşünülüyor. Evs ve Hazrec arasındaki çatışmalar 120 yılı aşkın süredir devam ediyor. Fakat uzmanlar son savaşın bu savaşlar içinde en yıkıcı çatışmalara sahne olduğunu belirtiyorlar.

Devamı Sayfa 2'de...



SIYER GAZETESİ

M.Emin Sarac And. İmam-Hatip Lisesi yayınıdır.

M. 619 / Mekke Sayı:16

<https://eminsarac.meb.k12.tr/>

BOYKOT SÜRÜYOR MEKKE'DE İNSANLIK ÖLÜYOR

Mekke'de iki yıldır süren boykot kararının etkileri iyice can yakıcı hale gelmeye başladı. Haşimoğulları ve Muttaliboğulları açlıktan bitap düşüyor ve herkesin gözü önünde ölüme terk ediliyorlar. Fakat ne müminler davalarından ne de müşrikler inatlarından vazgeçiyorlar.



Müşrikler aldıkları boykot kararı ile Allah Rasulü ve müslümanları koruyup gözetenleri Ebu Talip mahallesinde muhasara altına aldılar. O zamandan bu yana Haşimoğulları ve Muttaliboğullarına karşı uygulanan sosyal ve ticari bir ambargo var. Müşrikler sadece Mekke içerisinden değil haram aylarda dışarıdan gelebilecek her türlü yardıma da engel oluyorlar. Tüccarları tehdit ediyorlar. Çocuklar ve kadınlar başta olmak üzere ambargo altında tutulanlar en temel ihtiyaçlarını karşılayamıyorlar. Aç çocukların ağlama sesleri Mekke'nin diğer mahallerinden duyuluyor. İnsaf yoksunu müşrikler bu sefaletten hoşnutlar. Onların canını sıkan tek nokta Haşimoğullarının müslümanları desteklemeye devam etmeleri ve Allah Rasulü'nü teslim etmeye razı olmamaları. Öte yandan akrabalarının çektiği açlık ve ölümlerden dolayı vicdanı rahat etmeyen bazı Mekkeliler Ebu Talip mahallesindekilere gizli gizli yardım etmeye çalışıyorlar.

Devamı Sayfa 2'de...

YAHUDİLERDEN MEDET UMAN MÜŞRİKLERİN HEVESİ KURSAĞINDA KALDI



Kur'an vahyinin hakikatlerine cevap veremeyen müşrikler, önceki kitaplardan kendilerine destek bulmak için Yesrib'teki yahudilerden medet ummuştu. Nadr b. Haris başkanlığında Medine'ye gönderilen heyet, Yahudilerin kendilerine verdiği bilgilerle çeşitli konular ortaya atmış ve sordukları sorularla Allah Rasulü'nü köşeye sıkıştırdıkları yönünde propaganda yapmışlardı. Müşriklere gereken cevabı sonunda Allah Rasülüne indirilen ayetler verdi.

Da'r'un Nedve'nin Allah Rasulü'nü peygamberlik konusunda yalancılıkla itham edip itibarsızlaştırma gayretleri bir kere daha suya düşerken, müşriklerin dinlerine inanmadıkları halde Yahudilere akıl sormaları vahiy karşısında ne kadar çaresiz olduklarını bir kere daha gözler önüne serdi. Allah kafirleri bir kere daha rezil etti.

Devamı Sayfa 3'te...

EBU UBEYDE

VİCDANLARIN TANIMADIĞI KARAR: BOYKOT

İki yılı aşkın süredir, insanın tahammül gücünü aşan zorluklarla boykotun dayanılmaz sıkıntıları devam ediyor. Müminler, İslam'ın mevcut Mekke sistemine ve inancına entegre olmasına yönelik müşriklerden gelen isteklere hiçbir şekilde iltifat etmiyorlar, vahyin bildirdiği ilahi hakikatler neyi gerektiriyorsa öyle olmanın çabasını yürütüyorlar. Sabrediyorlar. Direniyorlar. Vahiy temelli ilkelerinden bir an olsun bile taviz vermiyorlar. Ebu Talip mahallesinde boykot altında tutulan müslümanların artık tümüyle kardeş olmuş durumdadır. Tüm kan bağlarının, kabile mensubiyetinin üstünde bir kardeşlik. Vicdan sahipleri ile zalimleri ayıran bir berzah gibi safları netleştiren bir boykot bu. Haşim oğullarının müşrik mensupları da, Resûlullah'ı Mekke yönetimine teslim etmedikçe boykotun mağduru olacaklarını bilmelerine rağmen, aile bağlarını çönmeye yanaşmıyorlar, Resûlullah'a yönelik desteklerine ısrarla ve kararlılıkla devam ediyorlar. Bu durum kabile asabiyetinin Mekke toplumunda ne denli güçlü olduğunu da bir kere daha gösteriyor.

Devamı Sayfa 2'de...

EBU ÜBEYDE

İlk sayfadan devam...

Ancak zorluklar dayanılacak gibi değil. Hele açlık, özellikle de çocukların açlığı tahammül gücünü zorluyor. Başta Resûlullah olmak üzere tüm müminler, bu sıkıntılara katlanırken sadece Allah'a dayanıyorlar. Zira Kabe'nin hizmetinde olmanın onuruyla gururlanan Kureyş, ne Kabe'nin Rabbinin gazabına uğramaktan korkuyor, ne de İbrahim'in emaneti bu kutsal toprakların adeta bir açık hava hapisane dönüşmesinden utanıyor. Şartların her geçen gün daha da zorlaştığı, artık acıların dayanılmaz bir hale geldiği sıralarda müminleri Allah Rasûlüne inen ayetler teselli ediyor.

Müşrikler Peygamberle alay ediyorlar, Allah Rasûlü'ne "eğer Allah seni seçmişse sen bu durumda, olmamalısın, insanların en zengin ve en rahat yaşayanı sen olmalısın" diyorlar. "Ama sende bunların esamesini göremiyoruz. O halde sen Peygamber değilsin."

Bu sözlerle müminlerin kalbinde şüphe uyandırmaya çalışıyorlar: "Sizler eğer hak yolda olsaydınız, bu duruma düşmezdiniz, bize karşı galip gelirdiniz. Oysa yenik ve güçsüz durumdasınız." Bu söylemler müşriklerin müminlere açlık, işkence ve ölümle sadece fiziksel bir baskılar uygulamadığını, aynı zamanda müminlerle algılar üzerinden psikolojik bir savaş da yürüttüğünü gösteriyor. Amaç müminlerin direncini kırmak, müşrik sisteme teslim olmalarını ve Allah Rasûlü'nün etrafından dağılmalarını sağlamak.

Bir olan Allah ise müşriklerin bu algı operasyonlarına ayetleriyle şu cevabı veriyor:

"Kim yalnızca dünya hayatını ve ziynetini isterse, ona istediğini tam olarak veririz ve orada onlar hiçbir zarara uğratılmazlar. İşte onlar ahirette kendileri için ateşten başka hiçbir şeyler olmayan kimselerdir. Dünyada yaptıkları da boşa gitmiştir. Yapmakta oldukları şey zaten batıldır." Bu uyarı müminlerin imanını pekiştiriyor, müşriklerin iddialarının da asılsız olduğunu da gösteriyor.

Vahyolunan ayetlerde daha önce gönderilmiş peygamberlerin imtihanları da hatırlatılıyor. Nuh, Hud, Salih, Lut, Şuayb peygamberlerin mücadeleleri hakkında bilgi içeren bu ayetler "Rabbim Allah'tır" dedikleri için zorluklara maruz kalmanın inananların kadim imtihanı olduğunu bizlere hatırlatıyor. Önceki peygamberler ve müminler de büyük zorbalıklarla karşılaştılar, ama direndiler. Doğru da ısrarlarını hiçbir şekilde değiştirmediler. Hakkın temsilcisi olmaya titizlikle devam ettiler ve sonunda Allah'ın yardımıyla karşılaştılar. Hz. Nuh hiç beklemediği bir şekilde müşriklerin zulümlerinden kurtarılmış, bütün müşriklerin kökü kazanmıştı. Hud (a.s.), Salih (a.s.) ve Şuayb (a.s.) ile onlara iman eden müminler müşriklerin elinden hiç beklemedikleri bir anda kurtarılmışlar ve müşrikler bir anda çaresiz kalmışlar, helak olmuşlardı. Müslümanlar şunu hiçbir zaman unutmamalıdır: Allah için imkansız diye birşey yoktur; zorluk yoktur. Allah dilerse bu çağın zorbalarını da bir anda yok eder ve müminlerin bütün sıkıntılarını sona erdirir. Ama bundan önce müminler emredildikleri gibi olmaya devam etmelidirler. Emredildiğimiz gibi olma konusunda sabırlı ve dirençli olduğumuzu göstermemiz gerekiyor.

"Ey Rasûlüm, seninle beraber tevbe edenlerle birlikte emrolunduğun gibi dosdoğru ol! Aşırı gitmeyin Allah sizin yaptıklarınızı görmektedir. Zulmedenlere meyletmeyin. Eğer meylederseniz ateş size de dokunur. Sizin Allah'tan başka dostunuz yoktur."

İçinde bulunduğumuz şartlar ne kadar zor olsa da, açlıktan ölen çocuklarımızı kendi ellerimizle toprağa vermenin acısı yüreklerimizi yaksa da önceki peygamberler ve müminler gibi, müşriklerin oyunlarına, aldatmalarına, baskılarına, açlık ve ölüm tehditlerine direneceğiz. İnandım demenin sorumluluğu budur. Zorluk zaten tam da buradadır. Eğer kolay olsaydı herkes mümin olurdu. Ama biz inşallah tüm yokluklara, boykotun getirdiği açlık ve tehditlere rağmen, vicdansızların suskunluğuna, kendi kardeşlerimizin hainliğine rağmen imanın gücü ve kararlılığıyla direneceğiz. Pes etmeyeceğiz. Biliyoruz ki Allah'ın yardımı yakındır. "Bu iş bir iki ayda biter, baskılara ve açlıklara uzun süre dayanamazlar. Biz Kureyşiz, onlar zayıf, biz güçlüyüz" diyenlere iki yılı aşkın süredir taviz vermeden karşı koyuyoruz, sabrediyoruz, geri adım atmıyoruz. Öyleki mazlumların avazı zulmün cephesini sarsıyor. İçin de birazcık da olsa merhamet kırıntısı kalan vicdanlı insanlar müşrik de olsalar bu zulmün artık devam etmemesi gerektiğini kulislerde dillendirmeye başladılar. Boykot müminleri birbirine kaynamış tuğlalar gibi sapaşağlam bir kardeşlikle bağlarken, kafirleri birbirine düşürmeye başladı. İnanmasalar da kalplerinde insanlık olanların gerçeklere gözünü aralamasını sağladı.

O halde direnmeye devam edelim. Sabredelim. "Bize Allah yeter! O ne güzel yardımcıdır" diye haykırılım pes etmemizi bekleyen kafirlerin suratına. Ümitsizliğe düşmeyelim. İslam'ın aydınlığının karanlığa galib geleceği günler için doğru tavırda sabretmeye, çalışmaya ve direnmeye devam devam edelim. Ayetlerin bize öğrettiği gibi sabırla bekleyelim.

"İman etmeyenlere de ki:

Elinizden geleni yapın! Biz de (gerekeni) yapmaktayız! Bekleyin! Şüphesiz biz de beklemekteyiz!"

Zulümlerin biteceği, adaletin yerini bulacağı günleri bizlerde bekliyoruz...

Hasbunallah ve nimel vekil...

BOYKOT SÜRÜYOR

MEKKE'DE İNSANLIK ÖLÜYOR



İslam'ın yayılışını tüm çabalara rağmen engelleyemeyen müşrikler iyice vicdansızlaştılar. Aldıkları boykot kararı ile Müslüman olsun ya da olmasın Ebu Leheb hariç tüm Haşimoğullarını ve onların destekçileri Muttaliboğullarına sosyal ve ticari tüm alanlarda ambargo ve tecrit uygulamaya başladılar.

Ambargoya muhatap olan kabileler ve müslümanlar birlik içinde hareket ettiler ve Allah Rasûlü'nün emniyetini sağlamak için Ebu Talip'in çağrısıyla Ebu Talip mahallesine taşındılar. Müşrikler Ebu Talip mahallesinin etrafını çitlerle ve engellerle çevirerek onları mahalleye hapsedtiler. Her türlü sosyal ve ekonomik ilişkiyi kestiler. Gelebilecek her türlü yardıma karşı mahalleye giriş çıkışları denetim altına aldılar. Amaçları açlık ve yoklukla ambargo altındakileri pes ettirmek. Kabileleleri Allah Rasûlü ve müminleri korumaktan vazgeçirip, öldürmek için kendilerine teslim etmeye mecbur bırakmak. Ambargo iki yılı aşkın devam etmesine rağmen bu amaçlarına ulaşmış değiller. Çünkü hala Müslümanlar imanın, Haşimoğulları ise kabilecilik olgusunun vermiş olduğu güçle sabrediyorlar. Allah Rasûlü'nün etrafında adeta kenetlenmişler ve ne olursa olsun desteklerini geri çekmiyorlar.

Bölgedekilerin erzakları çoktan bitmiş durumda. Rasûlullah ve eşi Hatice tüm servetlerini Müslümanlar için sarf ediyor ama yine de yeterli olmuyor. Allah Rasûlü de dahil olmak üzere tüm mahalle kıtlık çekiyor. Yiyebilecekleri doğru düzgün ekmekleri yok, su kaynakları sınırlı. Fakat onların Allah'a ve Resûlüne güvenleri tam. Bu durum müşrikleri daha da korkutuyor. Müslümanlar tüm bu eziyet ve sıkıntılara rağmen kararlılıkla direniyorlar. Pes edip teslim olmayı ya da Allah Rasûlüne ihanet etmeyi akıllarının ucundan bile geçirmiyorlar.

Boykot bölgesindekiler, haram aylarda biraz da olsa rahata kavuşuyorlar. Kureyş uyguladığı boykotun hiçbir örfe ve insani değere sığmadığının farkında. Bu yüzden Hac ve ticaret için Mekke'ye gelen Arapların tepkisini çekmemek için haram aylarda ambargoyu gevşetiyor. Dört aylık bu zaman diliminde mahalleye giriş çıkış kuralları esniyor, Hac yapmalarına müsaade ediliyor. Böylelikle boykot bölgesindeki Müslümanlar, Mekke'ye hac yapmak için gelenlerden yardım isteme imkanı buluyorlar. Fakat aynı zamanda müşrikler de boş durmuyorlar ve ambargoyu farklı yollar izleyerek devam ettiriyorlar. Boykot mağdurları, dışarıdan gelen ürünleri almasınlar diye Mekke'nin ileri gelenleri bu ürünleri daha yüksek fiyatla satın alıyorlar. Bu durum uygulanan ambargo nedeniyle zaten fakirleşen kabileleri ve müslümanları daha da zor durumda bırakıyor.

TÜCCARLARA TEHDİT

Peygamber Efendimizin öz amcası olmasına rağmen müşriklerin safında olan Ebu Leheb de İslam'a olan düşmanlığından dolayı boykota destek veriyor. Ebu Leheb Mekke'ye gelen tüccarlarla konuşuyor, boykot bölgesindekilere mal satmamalarını için tembih ediyor hatta zaman zaman tehdit ediyor. Eğer ürün satacaklarsa da boykot mağdurlarının alamayacakları kadar yüksek meblağlarda satmalarını istiyor. Kendisinin zengin ve sözünde duran biri olduğunu ha-

tırlatarak tüccarları ikna etmeye çalışıyor. Böylece ambargo altındakiler, sadece haram aylarda sahip oldukları alışveriş imkanını da ellerinden kaçırmış oluyorlar. Alabildikleri sınırlı miktardaki ürünü de fahiş fiyatlarla aldıkları için daha da fakirleşiyorlar. Çocuklarının temel ihtiyaçlarını karşılamak için alışverişe giden aileler de mahalleye elleri boş dönüyorlar.

BEBEKLER AÇLIKTAN ÖLÜYOR

İki yılı aşkın zamana rağmen abluka şiddeti artarak devam ediyor. Allah Rasûlü ve onun destekçileri Ebu Talip'in mahallesine hapsolmuş durumdadır. Haram aylar dışında giriş çıkış yasak. Müşrikler bunun kontrolünü çok sıkı tutuyorlar. Mahalleye kimsenin girip çıkmasına müsaade etmiyorlar. Yardımlara engel oluyorlar ve yardım etmek isteyenleri de tehdit ediyorlar.

Boykotun ilk zamanlarında müminlerin ve Haşimoğullarının bir süre yetecek kadar erzakları vardı fakat onlar da çok geçmeden tükendi. Mahalleye gıda yardımının ulaştırılmaması nedeniyle şiddetli açlık yaşanıyor. Gün geçtikçe yaşamak, karnını doyurmak daha da zorlaşıyor. Bölgedekiler buldukları bitkileri, ağaç yaprakları ve kabuklarını yiyerek açlıklarını bastırmaya çalışıyorlar. Boykot bölgesinden gelen haberlere göre açlık öyle bir aşamaya gelmiş durumda ki bölgedekiler ne bulurlarsa bir şekilde faydalanmaya çalışıyorlar. Bölgeden vicdanları sızlatan haberler gelmeye devam ediyor. Bazen başka hayvanlar tarafından öldürülmüş hayvanların derilerini kaynatarak açlıklarını bastırıyorlar, bazende dere kenarlarına sürüklenmiş hayvan leşlerinden faydalanmaya çalışıyorlar.

Bölgeden Sa'd b. Ebi Vakkas'ın verdiği röportajda kendisi bir gece bir parça deve derisi bulunduğunu, onu yıkadığını ve daha sonra su ile deriyi pişirip üç gün tükettiğini anlatıyor. Bölgeden bunun gibi daha bir çok haber geliyor. Abluka altındaki insanlar normalde yenilemeyecek şeyleri yemek zorunda kalıyorlar. Çünkü müşrikler başka şans bırakmıyorlar.

Aç olan çocukların feryatları geceleri sabaha kadar tüm Mekke sokaklarında yankılanıyor. Ama tüm Mekke bunu duymazdan geliyorlar. Vicdanını sızlatan bu durum Ebu Cehil başta olmak üzere kafirleri memnun ediyor. Boykotun sürdürülmesi konusunda kararlılıklarını ifade ediyorlar, yaşananlardan memnun görünüyorlar.

VICDANLI OLANLAR BOYKOTU DELMEYE ÇALIŞIYOR

Boykot kararı, Nedve'de oy birliği ile alındı. Ama mecliste Haşimoğulları ve Muttaliboğulları ile akrabalıkları ve ittifakları bulunan kabileler gönülsüz de olsalar boykot kararını imzalamışlardı. Anlaşılan o ki aç kalan çocukların feryatları, açlıktan ölen masumların durumu boykotu imzalayan bazı müşrikleri bile bu vahşete seyirci kalamaz hale getirdi. Hakim b. Hizam ve Hişam b. Amr. gibi bazı isimler kendi akrabaları ve müttefikleri ambargo ve açlık altında inerken, kadim hasımları Mahzumoğulları ve Ümeyyeoğullarının rahat içinde yaşamalarından rahatsız olmaya başladılar. Ayrıca ekonomik ambargo yüzünden Haşimoğulları ve Muttaliboğullarının ticari piyasadaki payının bu kabilelere geçmesi ve daha da zenginleşmesi Esedoğulları, Nevfeloğulları gibi bazı kabilelerin tepkisini de çekmeye başladı. Öyleki tüm tedbirlere rağmen ambargoyu delme girişimleri ortaya çıkıyor. Geçen hafta Ebu Cehil, Hz.Hatice'nin yeğeni Hakim b. Hizam'ı Ebu Talib mahallesine yardım ederken yakaladı. Hakim b. Hizam devesine buğday erzakları yüklemiş Hz.Hatice'ye ulaştırmak istiyordu. Fakat Ebu Cehil ona engel olmaya çalışıyordu. O sırada Hz.Hatice'nin yakın akrabası Ebul Bahteri yanlarına geldi ve olayı öğrendi. Olayı öğrenen Ebul Bahteri de Hakim b. Hizam'ı destekledi. Bunun üzerine Ebu Cehil ve Ebul Bahteri arasında kanlı bir tartışma çıktı. Birbirlerine zarar vermeye başladılar. Hatta Ebul Bahteri bir devenin çene kemiğiyle Ebu Cehil'in kafasını yardı ve tüm engellemelere rağmen yine de erzak Hz.Hatice'ye ulaştırıldı. Hişam b. Amr da birden fazla kez muhasara alanına yardım ederken yakalandı ve tehdit edildi.

YAHUDİLERDEN MEDET UMAN MÜŞRİKLERİN HEVESİ KURSAĞINDA KALDI

Geçtiğimiz haftalarda Kureyş, Ukbe b. Ebî Muayt ile birlikte Nadr b. Haris'i, kitap ehli olan Yahudilere göndererek peygamberlik inancı ve tarihi bulunan bu kimselerden Hz. Peygamber'in durumunu sormalarını istemişti. Yesrib'te gerçekleşen görüşmede Yahudilerin bu iki isme yanıtı, "Size söyleyeceğimiz üç şeyi ona sorun. Eğer onları size haber verirse o gönderilmiş bir peygamberdir. Eğer cevap vermezse yalancı biridir" şeklinde olmuş ve "Mağaraya sığınan gençlerin durumu, yeryüzünün doğusundan batısına kadar gezen adamın durumu ve ruhun, yani; Kur'an vahyi/ vahiy olgusu hakkında Resulullah'a sorular sormalarını istemişlerdi. Mekke'nin entellektüel olarak bilinen Nadr b. Haris döner dönmez bu soruları Allah Rasulü'ne yöneltmişti.

ALLAH TUZAK KURANLARIN EN HAYIRLISIDIR

Allah Rasulü sorulan soruların cevabının ancak vahiyle verilebileceğini belirtti. Bir beşer olarak kendisinin bu konularda bilgisi olmadığını söyleyerek müşriklere "Yarın gelerseniz sorularınızın cevabını alırsınız" dedi. Allah Rasulü Allah'ın kendisine vahiyle, soruların cevabını hemen göndereceğini düşünmüştü. Ancak Allah'ın vahyini ne zaman ve ne mahiyette göndereceği noktasında Allah'tan başka kimsenin bir tasarrufu olamaz. Bunu göstermek istercesine vahiy bir kaç gün kesintiye uğradı. Ertesi günlerde Allah Rasulüne gelip sorularına cevap isteyen müşrikler, vahiy ve peygamberlik konusunda kara-propagandaya başladılar. Bu durum zaten boykottan bunalmış olan Allah Rasulü'nü ve müminleri endişeye sevketti. Ama şimdi anlaşıldığı aslında bu gecikme vahyin ilahiliği konusunda daha büyük bir ispata dönüştü.

Müşrikler sorularına hemen cevap alamayınca bu olayı duyurmak için ellerindeki tüm propaganda imkanlarını kullandılar. Herkesin bu olaydan, sorulan sorulardan haberi olmuş oldu.

Kamuoyunun tüm dikkati bu konu üzerine yoğunlaşmıştı ki Allah, Rasulüne sorulara cevap veren ayetleri indirdi. Ayetler hem sorulan sorulara yahudilerin müşriklere bahsettiği çerçeveye tutarlı cevaplar veriyordu, hem de vahyin inişinin mahiyetinin, zamanının sadece Allah'ın iradesine bağlı olduğunu bildiriyordu. İnen ayetlerde bahsedilenler ancak Tevrat uzmanlarının bilgi sahibi olabileceği bilgilerdi. Ümmi olan, okuma- yazma bilmeyen bir insanın İlahi bildirim olmaksızın, bu bilgileri doğru bir şekilde aktarması mümkün değildi. Ayetlerde ruh yani Kur'an'ın vahyolunması konusunda ise şöyle deniyordu: "Bir de sana "ruh/vahiy" hakkında soru sorarlar. De ki: "Ruh Rabbimin emrindedir, O'nun bileceği işlerdendir. Size sadece az bir ilim verilmiştir."Eğer dileseydik sana vahyettiğimiz Kur'an'ı hafızalardan ve sayfalardan giderirdik. Sonra, sen de onu ele geçirmek için karşımızda bir yardımcı da bulamazdın. Ama böyle yapmayı Kur'an âyetlerini muhafaza etmesi, sırf Rabbinin ihsanının sonucudur. Gerçekten O'nun sana olan lütfu pek büyüktür."

Böylece tüm Mekke, vahiy konusunda kaynağın Allah olduğuna, vahyin inişinin Allah Rasulü'nün isteğine ve iradesine bağlı olmadığına şahit olmuş oldu. Eğer Kur'an, Allah'tan değil de Muhammed (s.a)'ın kendi sözleri olsaydı, peygamber müşriklere verilecek cevabı bekletmez hemen verirdi. Ama vahyin tek kaynağı Allah'tı. Müşriklerin tuzakları ve propagandası tersine döndü.



MÜŞRİKLERİN ENTELLEKTÜELİ NADİR B. HARİS REZİL OLDU

Yahudilere gönderilen kişinin Nadr b. Haris olması şaşırtıcı bir seçim değil. Zira Nadr, Mekke'de kültürü ve entelektüel birikimi ile temâyüz eden bir isim. Nadr, İslam ile mücadelesini kaba kuvvetle değil, bilgisini ve zekasını kullanmak suretiyle gerçekleştiren, İslam düşmanlığında müşriklere yol gösteren, taktik öğretici bir isim olarak hep önde olmuştur.

Nadr, tüccar olması nedeniyle sıklıkla gittiği Bizans ve İran topraklarından getirdiği hikâyeye ve efsaneleri, Kur'an kıssalarının alternatifini biçiminde sunarak, kıssaları etkisizleştirmeye ve sıradan birer hikâyeye gibi göstermeye çalışmıştır. Hatta "Vallahi ey Kureyşliler! Ben Muhammed'den daha güzel konuşuyorum. Bana gelin, ben size onun sözünden daha güzelini aktarırım" deme cüretini bile göstermiştir. Daha önce Allah Rasulü ile bir çok kez yüz yüze tartışan ama her seferinde rezil olan Nadr bu son olayla bir kere daha rezil oldu. Müminler, boykotun ağır etkileriyle boğuştuğuları bugünlerde Nadr'ın ve müşriklerin mağlubiyeti ile biraz olsun moral buldular, imanlarını pekiştirdiler.

KÜFÜR TEK MİLLET : YAHUDİ- MÜŞRİK İTTİFAKI

Dar'un Nedve'nin İslam'a karşı yahudilerle işbirliği yapmaları müşriklerin ne kadar büyük bir düşünsel sefalet içinde olduklarını bir kere daha ispatladı. Öyleki hiç bir değer yargıları, ahlaki ölçüleri, mantıksal tutarlılıkları yok. Hazza ve paraya dayalı düzenlerinin devamı için herkesle ittifak yapmaya hazırlar. Zira müşrikler yahudilerin inançlarını her daim küçümseler ve başta Musa (a.s.) olmak üzere peygamberlere dair bilgileri asılsız hikâyeler, masallar olarak görürler, kitap ehli ile her fırsatta dalga geçerler Yahudiler de müşrikleri, putlara tapıkları için küçük görürler. Kendilerini üstün görür, kitap sahibi oldukları için seçilmiş ırk olduklarını belirterek Arapları aşağılarlar. Onlarcaahil, pis ve necis olarak nitelerler.

Müşriklerin yahudilerden akıl alarak Allah Rasulü'nü itibarsızlaştırmayı denemeleri, yahudilerin de şirk üzere olan bu topluluğa yardım etmeleri İslam karşısında küfrün tek millet olduğu gerçeğini bir kere daha ortaya çıkardı.

SİYER GAZETESİ

Ağustos 2024

Sayı: 16

<https://eminsarac.meb.k12.tr/siyergazetesi.org>

SİYER GAZETESİ ÜCRETSİZDİR.

SİYER GAZETESİ'nin tüm hakları mahfuzdur.

M. EMİN SARAÇ ANADOLU İMAM – HATİP LİSESİ adına

İMTİYAZ SAHİBİ

Vedat Karabayır

GENEL YAYIN YÖNETMENİ

Esra Çifci Dindar

YAYIN KURULU

Münire Emin Sare Özcan
Elif Nur Polatcan Feyza Güçlü
Fatma Nuriye Sönmez Fatma Laloğlu
Hanne Meryem Aldı Fatma Zehra Kılıç
Ayşegül Defne Çadır Zeynep Betül Kurtuluş
Abdulhamid Necmeddin Kaynar

16. SAYIDA FAYDALANILAN KAYNAKLAR

Hamidullah, Muhammed, İslam Peygamberi /Vatandaş, Celalettin, Hz. Muhammed'in Hayatı/ Gazali, Muhammed, Fikh'us-Sire /Derveze, M.İzzet, et-Tefsir'ul Hadis, c.1, Elmalılı Hamdi Yazır, Kur'an Meali, Basım 2014, Apak , Adem, Habeşistan Hicreti Üzerine Mülâhazalar, Siyer Araştırmaları Dergisi, S:2,s. 27-44, 2017, Apaydın, Mehmet, Siyer Kronolojisi, KURAMER, İstanbul., 2018, "Yaprakdal, Erol. "Şi'bu Ebî Talib'teki Boykot/The Boycott of Shi'bu Abi Talib". Din ve Bilim - Muş Alparslan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi/4/2 (Aralık/2021):264-284., Khanfar, Wadah, İlbahar & Hz. Peygamber (sav)'ın Hayatına Dair Stratejik ve Siyasi Bir Okuma, Vadi yayınları, İstanbul, 2021, Mevdudi, Tarih Boyunca Tehvid Mücadelesi ve Hz. Muhammed'in Hayatı, Pınar yayınları,İstanbul, 1991.Mevlüt POYRAZ, Süveyd b. Sâmî'in Hayatı ve Kişiliği, Artvin Çoruh Üniversitesi İlahiyat Araştırmaları Dergisi, Haziran 2022, 5/2, 43-62. Mahmut KELPETİN, İslam Öncesi Medine,Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt-Sayı 52, Haziran 2017,s. 95-113. Abdurrahman DEMİRCİ, Ensar Kimliğinin Oluşumuna Etki Eden Faktörler,Journal of History Studies, Volume 9 Issue 5, p. 107-127, December 2017.. ASRİ ÇUBUKÇU, "BUÂS", TDV İslâm Ansiklopedisi, c.6, s.340, 1992, İstanbul, Söylemez, Mehmet Mahfuz, İslam Öncesi Medine Üzerine Bazı Notlar, "Örnek İnsan Hz. Muhammed", s.29-39, Çorum ,2006, FeYZa Betül KÖSE, Bir Entelektüel Müşrik: Nadr b. el-Hâris el-Abderî ve Mücadelesi.İ.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi Bahar 2018 / 9(1) 69-85

İLETİŞİM

Mehmet Emin Saraç Anadolu İmam-Hatip Lisesi Başakşehir 1. Etap Başak Mahallesi

G409 Sokak No:1 Başakşehir / İSTANBUL

Tel: 0505 652 48 15

Temin ve Dağıtım

Yusuf Samet Sevim: 0 534 817 46 88

YAYININ TÜRÜ: Yaygın süreli, Siyer Gazetesi'nde yayınlanan tüm yazıların ve FSEK ve Basın Kanunu'ndan kaynaklanan her türlü hakları Başakşehir M.Emin Saraç Anadolu İmam-Hatip Lisesi Müdürlüğüne aittir. İzin alınmaksızın kaynak dahi gösterilerek iktibas yapılamaz, çoğaltılamaz, dağıtılamaz.

Email: siyergazetesi.org
Web: <https://eminsarac.meb.k12.tr/>
Twitter: twitter.com/SiyerGazetesi
Youtube: youtube.com/siyergazetesiorg
Instagram: instagram.com/siyergazetesi

YESRİB'DE İÇ SAVAŞIN GALİBİ EVSLİLER OLDU

Geçtiğimiz ay Evs kabilesinden bir kişinin Hazrec'e sığınan bir yabancıyı öldürmesi üzerine başlayan çatışmalar Yesrib'e 10 km uzaklıkta Beni Kureyza toprakları içinde bulunan Buas mevkiinde şiddetlenmişti. Savaşta Evs kabilesinin başında Hudayr el-Ketâib, Hazrec'ilerin başında ise Amr b. Nu'mân el-Beyâzî bulunuyordu.

Savaşta Yesrib'te bulunan Yahudi kabilelerinden Benî Nadîr ve Benî Kurayza'nın Evs'in yanında yer aldığı ve Benî Kaynuka'nın yardım ettiği Hazrec'in yenilgiye uğratılmasında büyük rol oynadığı belirtiliyor.

KARDEŞ SAVAŞI BİR ASIRDIR SÜRÜYOR

Yaklaşık 300 yıl önce Ma'rib barajının yıkılmasının ardından Yemen'den şehre göç eden Evs ve Hazrec kabileleri Yesrib'e ilk geldiklerinde şehrin ekonomik ve siyasî gücü Yahudilerin kontrolündeydi. Yahudiler, onların Yemen'deki ziraat ve ticaret tecrübesinden istifade etmek istedikleri için şehre yerleşmelerine izin vermişti. Ancak Evs ve Hazrec kabileleri siyasî ve ekonomik açıdan bağımsızlığını kazanamadığı için Yahudilere tabi olarak varlıklarını devam ettirmişlerdi. Evs ve Hazrec mensupları bir süre sonra güçlenmeye ve ekonomik açıdan rahata ulaşmaya başlayınca Yahudi kabileleri şehirde elde ettikleri imtiyazları kaybedeceklerini düşündüler.

Arap kabileleri ile yaptıkları anlaşmayı bozdular ve onlara karşı her türlü baskıyı uygulamaya başladılar. Yahudilerin Arap kabilelerine uyguladığı onur kırıcı baskılara isyan eden Evs ve Hazrec, kuzeydeki Hristiyan Arap devleti Gassanilerin desteğini aldı ve yahudileri mağlup etti.

Evs ve Hazrec kabileleri maruz kaldıkları baskı ve zulümden kurtuldu. Onlara karşı üstünlüklerini kaybeden Yahudilerden, Benî Kurayza ve Nadîr, Evsliler ile; Benî Kaynukâ ise Hazrec'iler ile anlaşarak yaşamlarını sürdürmeye çalıştılar. Böylece şehrin idaresi Evs ve Hazrec kabilelerinin kontrolüne geçti. Evs ve Hazrec liderliğinde Yesrib'te oluşan bu yeni durum, çok uzun sürme



medi. Yahudilerin kıskırtmalarından sonra bu iki Arap kabilesi, kısa süre sonra birbirlerine düştü. İki kardeş kabile arasındaki çatışma 120 yıldır devam ediyor. Evs ve Hazrec enerjilerini çatışma ile tüketirken bölgedeki yahudi kabileler şehirdeki ekonomik ve siyasî hakimiyetini pekiştiriyor.

SAVAŞ YİNE YAHUDİLERE YARADI

Aralarında başlayan mücadelelerde, üstünlük sürekli el değiştirmiştir. Bunların kimisi ufak çaplı ve kabile kolları arasındaki çatışmalar, kimisi ise son savaştaki gibi uzun zaman devam edecek nitelikte, tüm kabile kollarının iştirak ettiği ve geniş kapsamlı idi. Savaşta her iki kabilenin de ileri gelenlerinin çoğu öldürüldüğü için şehirde yahudilerin elinin daha da güçleneceği düşünüldü. Yahudiler bir yandan Evs ve Hazrecin arasındaki anlaşmazlıkları körükleyerek siyasî yönetimi zayıflatıyor, öte yandan tarımla uğraşan Arapların aksine silah imalatı , demircilik başta olmak üzere ticaretle zenginleşerek piyasada daha fazla pay sahibi olma imkanına kavuşuyorlar.



SIYER GAZETESİ

M.Emin Sarac And. İmam-Hatip Lisesi yayınıdır.

M. 619 / Mekke Sayı:16

<https://eminsarac.meb.k12.tr/>



**Andolsun ki sizi
biraz korku ve açlıkla, bir de mallar,
canlar ve ürünlerden eksilterek deneriz.
Sabredenleri müjdele.**

Bakara Suresi 155. ayet